



## Vragen aan de Fontein

OPNAME ( 1Th. 4:13-16 )

Deel 2.

**Vraag:**

*Wilt U eens uitleggen wat Paulus bedoelt met de verzen 13-18 van hoofdstuk 4 van de brief aan de Thessalonicenzen ?*

**Antwoord :**

In het vorige artikel hebben we kunnen lezen, dat iemand die de Here Jezus kent als Zijn persoonlijke Verlosser en Zaligmaker bij het verlies van een geliefde over het graf heen mag zien: *'Er is hoop! Er is hoop!* Niet een hoop die berust op een of andere filosofische speculatie of een hoop op grond van één of andere mythe, maar een hoop die berust op het historische feit, dat Jezus Christus is gestorven en opgestaan voor U en voor mij. De Here Jezus is werkelijk opgestaan en op grond van Zijn belofte zullen ook de gelovigen die tijdens hun leven wedergeboren waren, bekeerd waren, opstaan uit hun graven en met de nog levende gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht. Zie, daarom heeft het verdriet van een christen een ander karakter. Het is verdriet, oh ja, en je mag als christen ook bittere tranen huilen, maar er is hoop! Verdriet doorstraald met hoop!

Doordat door het sterven en de opstanding van onze Here Jezus de dood van zijn giftige engel is bevrijd, worden overleden geliefden niet meer 'doden' genoemd, maar dankzij het feit, dat de Here Jezus voor onze zonden stierf, is hun sterven 'slapen', zegt ons Bijbelgedeelte. Slapen totdat ze gewekt worden op het bevel van de Heer als Hij Zijn gemeente komt halen. Wel, zegt vers 15: *'wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan.'* Beste lezers, onze gelovige geliefden die overleden zijn ( en wellicht denkt U op dit moment aan Uw man, Uw vrouw, Uw kind ) zij zullen ons bij de Opname voorgaan in de lucht, de Heer tegemoet. *'Dit zeggen wij U met een woord des Heren'*, zegt Paulus. Hij zegt a.h.w.: *'Ik zuig dit niet uit mijn duim, maar de Here Jezus heeft dit zelf gezegd.'* We weten niet hoe Paulus aan dit 'woord des Heren' komt. Betreft het een bekende uitspraak van de Here Jezus die we niet in Evangeliën vinden, maar die mondeling is doorgegeven? Of heeft God zelf door Zijn Geest deze woorden geopenbaard? Wij weten het niet, maar zegt Paulus: *'Het is echt waar! Jezus heeft het Zelf gezegd!'* Volgens mij is er dan ook geen enkele reden om 1Th 4:13-18 een symbolische betekenis toe te kennen.

Wanneer de Opname zal plaatsvinden, weten we niet, maar één ding is zeker: wij zullen het merken! Leest U vers 16 maar. Daar worden drie signalen genoemd: 1. een teken. 2. het roepen van een aartsengel en 3. het geluid van een bazuin van God.

Het eerste wat de gelovigen bij de Opname zullen horen is een 'teken'. Het oorspronkelijke woord geeft aan, dat het hier gaat om een commando, een Goddelijk commando. Zoals een legeraanvoerder zijn leger het teken geeft hem te volgen en zoals Jezus bij het graf van Lazarus met luide stem riep: *'Lazarus, kom naar buiten!'*, zo zullen de gelovigen op aarde en zij die in Christus ontslapen zijn, het commando horen Hem te volgen. U zult het gelezen hebben: tegelijk met dit commando horen wij de zegekreet van een aartsengel. Wat de naam van deze aartsengel is, weten we niet en óók niet wat hij roept, maar het zal vast wel een zegekreet zijn. Misschien wel de woorden uit Openbaringen 11:12: *'Klimt hierheen op!'* Wie zal het zeggen. In het OT begeleidt het geluid van de trompet dikwijls een verschijning van God of geeft het signaal weer, dat het volk zich moet verzamelen. Op dezelfde wijze zal bij de Opname het trompetgeschal het teken zijn van het verzamelen van de gelovigen. Beste lezers, als deze drie signalen geklonken hebben, dan zullen eerst de overleden gelovigen opstaan uit hun graven en ze zullen samen met de gelovigen die dan nog op aarde leven, de Heer tegemoet gaan in de lucht. Op de wolken, de wolken als een triomfwagen, zullen de gelovigen van alle tijden, uit alle volkeren, rassen en werelddelen, groten en kleinen, mannen en vrouwen, kortom de gehele belijdende gemeente, als bruid verenigd worden met de Here Jezus, de hemelse Bruidegom. Wat een geweldig moment zal dat zijn als wij met ons nieuwe lichaam, ons opstandingslichaam (1Co 15:51-53), bevrijd van alle kwalen, ziekten en beperkingen, voor altijd bij de Heer mogen zijn (1Th 4;17).

Zullen zij die op de aarde achterblijven, zij die de Here Jezus niet kennen als hun persoonlijke Verlosser en Zaligmaker het merken, dat de Opname heeft plaatsgevonden? Ja zeker! Leest U maar Mt 24:40-44. De vraag is of U bereid bent de Heer tegemoet te gaan. Nee, dit Bijbelgedeelte uit 1Thess. moet je niet zinnebeeldig opvatten, want zoals de hemelvaart van Henoeh, Elia en de Here Jezus letterlijk en daadwerkelijk hebben plaats gevonden, zo zal ook de hemelvaart van de gelovigen letterlijk plaatsvinden. De Opname als eerstkomende gebeurtenis op de tijdbalk van de Heer. Misschien is dit de eerste keer dat U iets leest over dit onderwerp en vindt U het maar moeilijk te begrijpen. Ik wil het proberen U duidelijk te maken met een voorbeeld.

Een baas van een autosloperij leidde eens zijn christenvriend rond op zijn bedrijf. Plotseling kwam de Opname ter sprake, maar de vriend kon het maar moeilijk vatten. Ineens schoot onze autosloper iets te binnen. Hij wenkte één van zijn werknemers en die liet een grote elektro-magneet, waarmee je normaal auto's verplaatst, zweven boven een platgereden, onverharde weg op het terrein van de sloperij. Toen, op het sein van de baas, de elektro-magneet werd ingeschakeld, schoten tot verbazing van de vriend overal ijzerdeeltjes tussen het zand en de modder vandaan omhoog naar de magneet. Beste lezer, al had de autosloper een briefje van €1000,- op de grond gelegd, een kostbare ring van zuiver goud of een kist met diamanten en juwelen.....de magneet had het laten liggen, want de ijzeren magneet trekt enkel ijzeren voorwerpen aan, voorwerpen van hetzelfde metaal waarvan de magneet gemaakt is. Begrijpt U het? Misschien vindt U van Uzelf, dat U een briefje van 1000 bent, of misschien vindt de maatschappij U wel een kostbare briljant, maar het zal U bij de Opname niet helpen. Het enige wat telt, is een beetje oneerbiedig gezegd misschien, dat U van hetzelfde hout gesneden bent als onze Here Jezus Christus. Weet U zeker, dat U een kind van God bent, een parel in de hand van God? Wat zou het een ramp zijn als U bij de Opname er niet bij zou zijn, als U achter zou moeten blijven (Mt 14:40-42).

Op de Fi-ji eilanden kent men de gewoonte, dat als er iemand overleden is, een zgn. 'rouwklager' wordt ingehuurd. Deze klimt in een hoge boom of staat op een hoge rots en schreeuwt onder tranen, terwijl hij de naam van de overledene noemt: '*Kom terug! Kom terug!*' Tevergeefs!! De gemeente van Jezus Christus kent echter een andere roep, nl: '*Kom, Here Jezus! Kom, Here Jezus! Maranatha! Kom, Here Jezus! Kom spoedig!*' (Op 22:20)

Bent U er klaar voor de Heer tegemoet te gaan?

*'Waakt dan, want u weet niet, op welke dag Uw Here komt! (Mt 24:42; 25:13)*

Gods rijke zegen gewenst.

Br. Kees van der Bijl ([kvd bij@gmail.com](mailto:kvd bij@gmail.com))