



## Vragen aan de Fontein

**SAUL TE ENDOR ( 1Samuël 28:1-25 )**

**Deel 3**

**Vraag:**

*Als ik deze geschiedenis in de Bijbel lees, worstel ik altijd met de vraag: Toen de waarzegster Samuël opriep, wie kwam toen te voorschijn? Was dat Samuel, de geest van Samuel of was het een demon?*

**Antwoord** : In het eerste artikel heb ik de geschiedenis van Saul en de waarzegster te Endor globaal toegelicht, terwijl ik in het tweede artikel meer specifiek op de vraag van de zuster ben ingegaan. In dit derde artikel wil ik aandacht besteden aan een les die we o.m. kunnen trekken uit dit Bijbelgedeelte.

U herinnert zich ongetwijfeld het feit, dat de profeet Samuël gestorven was, dat hij in zijn huis te Rama was begraven en heel Israël rouw over hem had bedreven. Het begin van Sauls regering was heel positief geweest. We hebben in de vorige artikelen gezien, dat hij opdracht had gegeven alle dodenbezweerders en waarzeggers hun beroep onmogelijk te maken. Dat er zoveel mensen klaarblijkelijk hun geld verdienden met dergelijke door God verboden praktijken, geeft ons een beeld van de godsdienstige toestand van die tijd. Trouwens er is een tijd geweest in Israël dat naast de profeten, de rechters en de soldaten de waarzegsters de belangrijkste personen van de natie waren (Jes 3:2; Mic 3:11). Hun werkzaamheden voerden ze fluisterend uit (Jes 19:3; 8:19) en ze trachtten o.m. aan de hand van het ruizen van de bladeren aan de bomen de mensen de toekomst te voorspellen (Ri 9:37). Hoewel er wel 20 vormen van waarzeggerij bekend zijn, vond dat in Israël o.m. plaats door het schudden van pijlen, het raadplegen van de terafim, het bekijken van de lever van een dier (Eze 21:21) en het werpen van het lot (Jes 47:13; Est 9:24-26).

De vraag die de geschiedenis van Saul en de waarzegster bij mij oproept is: In hoeverre verschilt de tijd van toen in het opzicht van de hang naar occultisme van de tijd waarin wij nu leven? We constateren, dat in deze tijd veel mensen wanhopig contact zoeken met overleden geliefden. Wellicht nu niet meer door het letten op het ruizen van boombladeren of het bestuderen van een lever, maar hoe velen zijn er niet die d.m.v. een medium of via glaasje draaien wanhopig proberen te weten te komen wat de toekomst voor hen in petto heeft.

In de tijd dat ik nog als leraar aan een scholengemeenschap was verbonden, werd een collega-godsdienst thuis opgebeld. Een angstige stem aan de andere kant van de lijn smeekte: *'Mijnheer, wilt U wel dadelijk naar ons toekomen. Wij zijn doodbenauwd!'* De collega beseftte razendsnel, dat er twee mogelijkheden waren: of het betrof een grap en een aantal leerlingen lieten hem voor niets 10 km rijden, of er was werkelijk een probleem. Om geen risico's te lopen, reed hij met hoge snelheid naar een afgelegen schoolplein. Daar trof hij een twintigtal doodsbenuwde jongens en meisjes in de leeftijd van 15,16 jaar. Uit pure nieuwsgierigheid hadden ze glaasje gedraaid, geesten opgeroepen en vervolgens deze geesten vragen gesteld. Toen de antwoorden op de gestelde vragen exact bleken te kloppen, had de angst toegeslagen. De collega had vervolgens kunnen reageren op de manier van: *'Stom jongens, doe dat a.u.b. nooit weer!'* Maar hij reageerde gelukkig anders. Hij vertelde de jongelui over de Here Jezus en dat Hij de enige was die hen kon bevrijden. Hand in hand hebben toen die jongens en meisjes hij schuld beleden en God om vergeving gevraagd. Wellicht zult U tegenwerpen, dat de gestelde vragen over overleden familieleden tóch maar wel goed werden beantwoord. W. v.d. Kamp merkt ergens op, dat demonen op de hoogte zijn van onze dagelijkse wandel. Lees maar wat de Here God aan de satan vraagt (Job 1:7,8). *'De kennis die demonen hebben van overleden personen wordt door hen misbruikt om tijdens een seance zo te verschijnen, dat het lijkt, of de opgeroepen geest inderdaad uit de dood is verschenen.'*

Beste lezer, zeg nooit, dat zoiets onschuldig kinderspel betreft. Ik zou U een hele reeks van voorvallen uit mijn pastorale praktijk kunnen vertellen, die aangeven hoe verwoestend de gevolgen kunnen zijn, wanneer de mens zich inlaat met magie, waarzeggerij, toverij, allerlei vormen van occultisme. Mijn vrouw en ik hebben in het pastoraat meegemaakt, dat we geroepen werden bij mensen, die zich bezig hielden met door God verboden praktijken en waar op onverklaarbare wijze allerlei voorwerpen door de kamer vlogen. We hebben mensen als slangen over de vloer zien kruipen, omdat boze krachten invloed op hen hadden. We hebben meegemaakt, dat mensen voor wie wij baden ijselijk begonnen te gillen, omdat boze geesten protesteerden bij het horen van de naam van onze Heiland, Jezus Christus. Het beangstigt mij als ik zie hoeveel christenen vol aandacht kijken naar TV – programma's waar spiritistische seances plaatsvinden. Een paar jaar geleden was het de waarzegster Char en nu is het momenteel Derek Ogilvie die met zijn spiritistisch getinte programma's ook veel christenen aan de buis gekluisterd houdt. Het verontrust mij, dat een poosje geleden een peiling heeft uitgewezen, dat 30.000 EO – leden ingeschakeld hadden bij een duidelijk occult getint TV - programma. Het verontrust mij, dat ik jaren geleden de in 2008 overleden theologe Joanne Klink ( ja, van de bekende kinderbijbels ) voor de radio hoorde zeggen, dat zij thuis meters mappen op de plank had staan met woorden die ze via een spiritistische methode ontvangen had van de Here Jezus, van de engel Gabriël, van Paulus en van Samuël. Natuurlijk moet ze geweten hebben, dat God deze praktijken in Zijn Woord verbiedt. Het verontrust mij, als ik bezoeken afleg en op tafel kranten en tijdschriften zie waarin horoscopen prominent aanwezig zijn. *'Ja maar'*, zei laatst iemand tegen mij, *'U denkt toch niet dat ik daar naar kijk? En daarin geloven, doe ik helemaal niet!'* Dat zal zo zijn, maar wat voor vergif geef je je kinderen in handen als hun oog valt op de pagina met voorspellingen? Hoeveel ouders zijn er niet, die tolereren, dat hun kinderen met dubieuze computerspelletjes spelen? Die tolereren dat hun kinderen occult getinte stripboeken lezen en al of niet op hun eigen kamer op hun t.v. of hun computer naar occulte films kijken?

Ik ben opnieuw geschrokken toen ik beseftte, dat occultisme één van de redenen was van de dood van Saul. Lees maar na in 1Kro 10:13,14.

Beste zusters en broeders, wellicht zullen we ons gemeente-breed moeten verootmoedigen, omdat we te gemakkelijk hebben toegelaten datgene wat de Here God in Zijn Woord verboden heeft. Hoeveel christenen hebben aan de muur niet een wandbordje met de prachtige woorden *'Maar ik en mijn huis, wij zullen de Here dienen'*. Mijn gebed is, dat deze woorden uit Joz 25:15 door ons ook in praktische daden zullen worden omgezet, zodat ons gedrag geen blokkade vormt voor een opwekking in onze woonplaats

De Heer zegene en bescherme U !

Br. Kees van der Bijl ([kvdbijl@gmail.com](mailto:kvdbijl@gmail.com))