



Vragen aan de Fontein

HET 'MESSIASGEHEIM' (Joh. 10:22-30)

Deel 2

Vraag:

Het valt me op, dat de Here Jezus de mensen regelmatig verbiedt te vertellen wie Hij werkelijk is: de Messias. En als de Joden Hem voor het blok zetten en bijna dwingen te vertellen, of Hij werkelijk de beloofde Messias is, draait m.i. Jezus daar omheen. Is Hij soms benauwd Zijn ware identiteit bloot te geven? Ik begrijp er niets van.

Antwoord : In het vorige artikel heb ik uitgebreid aandacht besteed aan het zgn. 'Vernieuwingsfeest', aan de 'Chanoeka'-viering. Dit feest is m.i. de sleutel voor het begrijpen van de reactie van de Here Jezus op een uitdagende vraag van de Joodse geestelijke leiders en daarom neem ik U graag in dit artikel mee op de ontdekkingstocht door de verzen van Joh 10:22-30.

Aan de oostzijde van het tempelcomplex in Jeruzalem bevond zich een binnenplaats die 'de binnenplaats van de heidenen' werd genoemd. Deze binnenplaats, vlak bij het bekende Kidrondal, was omringd door wandelgangen waarvan de daken rustten op marmeren pilaren. Eén van die wandelgangen, waarvan verondersteld werd dat die dateerde uit de tijd van Salomo, werd vaak door geestelijke leiders gebruikt om hun volgelingen onderwijs te geven. Deze wandelgang of zuilengang wordt ook genoemd in Hnd 3:11 en 5:12.

Wel, op de bewuste koude winterdag hebben de Here Jezus en Zijn discipelen beschutting gezocht in deze 'wandelgang van Salomo'. Plotseling worden de Here Jezus en Zijn volgelingen a.h.w. ingesloten door een groep mensen. Omdat in het evangelie van Johannes het woord 'Joden' vrijwel altijd verwijst naar de Joodse geestelijke leiders, zullen het wel de Farizeeën en Sadduceeën zijn geweest die geïrriteerd en waarschijnlijk op luide toon de Here Jezus uitdagen Zijn identiteit nu eindelijk eens prijs te geven. 'Kom er nu eens eerlijk mee voor de draad: bent U nu werkelijk de Messias die wij verwachten?' Onder een groot deel van het volk leefde in die tijd een sterke Messiasverwachting. Men had Johannes de Doper ook al eens dezelfde vraag gesteld (Joh 1:19), maar deze had ten stelligste ontkend de Messias te zijn. Zou deze Jezus van Nazareth de beloofde profeet zijn waar zij zo hunkerend naar uitkeken? Nu, anno dec. 2013, zijn er in Israël nog veel gelovige Joden die vol verwachting uitzien naar de komst van de Messias. In hun speciale kleerkast hangt feestkledij, want als Hij komt, de Messias, dan moet je toch op je mooist gekleed zijn? 'Indien U (met klemtoon) de Messias bent, zeg het ons ronduit!' U en ik denken dan: 'Here Jezus, dit is Uw kans!! U wilt toch wel weten, dat U de Messias bent? Dit is de kans van Uw leven, om het de Joodse leiders nu eens duidelijk te zeggen en e.v. uit te leggen!' En wat zegt de Heer dan? 'Ik heb het u gezegd en u gelooft het niet; de werken die Ik doe in de naam van Mijn Vader, die getuigen

van Mij.’ Prachtig gezegd, maar wat moeten we nu met zo’n antwoord? Ik ben ervan overtuigd, dat de oplossing schuilt in de kromme Messiasverwachting van de het Joodse volk van die tijd. Het Joodse volk wilde een Messias van het formaat ‘Judas Makkabeüs’ (zie vorige artikel), een vrijheidsstrijder die het volk zou bevrijden van het juk van de Romeinen. Nu, de 25^e van de maand Kislew, kijken ze niet vol verwachting uit naar iemand die hun zondeprobleem zal oplossen, maar naar iemand die een eind zal maken aan hun politieke problematiek. Nu op deze dag de merkwaardige geschiedenis van de strijd van de Makkabeeën en die van de reiniging van de tempel weer zo helder op het netvlies van de herinnering staan, zal het Joodse volk zich afgevraagd hebben, of Jezus de profeet is die hen zal zeggen wat er nu eindelijk moet gebeuren met de verontreinigde stenen van het afgebroken brandofferaltair (1Mak 4:44-46). En Jezus ? Een betere legeraanvoerder kunnen ze zich immers niet wensen. Was er iemand gewond? Jezus zou hem in een oogwenk beter kunnen maken. Werde iemand dodelijk getroffen? Deze Jezus had eerder mensen weer levend gemaakt, of niet soms. En wees eerlijk, met Zijn voorspellende gaven, zou geen vijand hen kunnen verslaan.

De term ‘Messias’ of het Griekse equivalent ‘Christus’ had in de eerste eeuw duidelijk politieke bijklank (Joh 6:14-15) en eerlijk is eerlijk, de discipelen van de Here Jezus waren ook met deze gedachte besmet. Ze vragen immers vlak voor de Hemelvaart de Heiland nog: *‘Here, herstelt Gij in deze tijd het koningschap voor Israël?’* (Hnd 1:6). Ik kan me nu zo goed voorstellen, dat onder de bekende *‘Ik ben...’*- woorden van de Heiland nergens de woorden voorkomen: *‘Ik ben de Messias’*, dat zou immers totaal verkeerd geïnterpreteerd worden. De mensheid wilde toen, en nu nog niet een Messias aan het Kruis.

‘Ik heb het U gezegd?’ U vraagt wellicht : *Wijs me dan eens een Bijbelgedeelte, waarin de Here Jezus klip en klaar zegt, dat Hij de Messias is!* Ik kan U die Bijbelgedeelten in het Johannes - evangelie niet geven, maar, toen ik jaren geleden ontdekte, wat het doel van de apostel Johannes was met het schrijven met zijn evangelie, nl. dat iedere lezer zal geloven, dat Jezus de Christus (= Messias) is (Joh 20:31), heb ik bij het lezen en het herlezen van dit evangelie talloze aanwijzingen gevonden b.v. als Hij zich noemt ‘Het Licht der wereld’, ‘Het Brood des Levens’ en ‘De Goede Herder’. Nee, de Heer laat Zich niet voor een politiek karretje spannen; pas bijna op het einde van Zijn aardse loopbaan, als de Hogepriester de Here Jezus uitdaagt uit te spreken of Hij de Messias is, verbreekt de Heer het stilzwijgen en geeft Hij het ruitertlijk toe (Mt 26:62-64; Lu 22:66-71). Die bekentenis wordt Zijn dood. We dienen ons te realiseren, dat als de Here Jezus tijdens Zijn rondwandeling op aarde openlijk had gesproken over Zijn Messiasschap, dat wellicht eerder aanleiding had gegeven tot misverstand bij het gewone volk en tevens geleid zou kunnen hebben tot complotten, beraamd door de Joodse geestelijkheid ten einde Jezus te doden.

Het is prachtig te lezen, dat als Andreas zijn broer Petrus op de Here Jezus wijst, hij uitroept: *‘Wij hebben gevonden de Messias, wat betekent : Christus!’* Even ontroerend als zowel de Samaritaanse vrouw als de blindgeborene tot dezelfde ontdekking komen (Joh 4:26; Joh 9:35vv).

Ja zeker, de daden van de Here Jezus waren even vele bewijzen van het feit, dat Hij de Messias was. Als ik in Jes 35:5 lees, dat als de Heiland zal komen, de ogen van de blinden geopend zullen worden en de doven zullen horen, en als ik lees in Jes 61:1vv dat de Heiland gebrokenen van hart zal verbinden en mensen vrij zal zetten, dan weet ik zeker, dat deze Bijbelgedeelten in de Here Jezus zijn vervuld. Hij heeft dat immers Zelf als bewijs aangevoerd (Mt 11:5vv; Lu 4:18vv).

De vraag die boven dit Bijbelgedeelte hangt is: Geloof je werkelijk, dat de Here Jezus de Messias is? Of om in termen van dit Bijbelgedeelte te blijven: Ben jij een schaap van de kudde van die Goede Herder? Het bewijs is niet, dat je het begrijpt, dat de Here Jezus je

Verlosser, Zaligmaker en Messias is, maar dat je er diep in je hart van overtuigd bent en dat je bereid bent die Goede Herder in alles te volgen.

Waarom doet de Here Jezus zo geheimzinnig als het gaat om de vraag, of Hij de Messias is? Een tip van de sluier is nu opgelicht in dit artikel:

1. Het Joodse volk had een foutief Messiasbeeld. Zij zochten een strijder in plaats van een lijder, een heerser i.p.v. een dienaar. Zij kozen voor de kroon en ...de Here Jezus voor het kruis.
2. De Joodse leiders zochten een aanleiding om de Here Jezus te doden. Als Hij zich openlijk had uitgesproken de Messias te zijn, was dat olie op hun vuur geweest.

In een volgend artikel bekijken we dit vraagstuk vanuit het Mattheus – evangelie.

De Heer zegene U !

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)