



Vragen aan de Fontein

IS DAT NU EEN GOD VAN LIEFDE ?

(De 7:1-5; 20:16-17)

(1)

VRAAG:

In de preken hoor ik steeds, dat God liefde is, maar als ik dan in De 7 lees, dat God opdracht geeft een aantal volken uit te roeien, dan begin ik wel aan die liefde te twijfelen.

ANTWOORD:

Ik heb de afgelopen tijd veel vragen gekregen die te maken hebben met het probleem van 'geweld in het OT'. Wellicht gaan jou, net als de vraagsteller, de koude rillingen ook wel eens over je lijf als je bepaalde gewelddadige verhalen uit het OT leest. Uiteraard is het niet goed te praten, dat de ene mens de andere de hersens inslaat of aan zijn zwaard rijgt, maar als **God** de opdracht geeft om bepaalde bevolkingsgroepen uit te roeien, dan staat dat zo haaks op ons rechtvaardigheidsgevoel, dat jij en ik er helemaal niets meer van begrijpen. Aarzelend doe ik dan ook een poging iets te schrijven over een problematiek waarover, helaas, bij mijn weten, vrijwel nooit geprekeet wordt.

Laten we eerlijk zijn, in bovengenoemde Bijbelgedeelten staan een aantal verzen die er nogal inhakken. Misschien had je het dadelijk nog niet in de gaten, maar als er in De 7:2 en 20:17 staat 'dan zult gij hen volkomen met de ban slaan', dan betekent dat al die zeven volkeren die in de daaropvolgende verzen genoemd worden, in opdracht van de Here God allemaal uitgeroeid dienen te worden. Ik weet niet hoe het jou vergaat, maar alles in mij komt in opstand als ik dat lees. En wij maar aan de buitenwacht preken, dat God liefde is. Wel, een mooie God is dat, die beveelt, dat je hele bevolkingsgroepen moet uitroeien; niet enkel de mannen, maar ook de vrouwen, de baby's, de opgroeiende tieners, de ouden van dagen en zelfs de dieren..... Begrijp jij nog niets van die God? Op internet las ik het volgende:

'Hoewel christenen doen voorkomen alsof de Bijbel alleen liefde en verdraagzaamheid predikt, staat zij in werkelijkheid vol met gruwelijkheden en bloederig geweld.'

En even verder:

'Ook het doden van kinderen en zwangere vrouwen is een geliefd onderwerp in het Bijbelse gruwelkabinet.'

Prof. Richard Dawkins, die als fel atheïst helemaal niets met godsdienst heeft, gruwelt van de Bijbel als uiterst gewelddadig boek dat God beschrijft als iemand die het klaarblijkelijk een kick geeft om complete volkeren uit te moorden.

Kun je de kinderen die afscheid nemen van de zondagsschool nog wel een Bijbel uitreiken en ook nog met de aanbeveling om daar iedere dag maar braaf in te lezen? Een computerfreak heeft het nauwkeurig uitgezocht: de Bijbel is gewelddadiger dan de meeste computerspelletjes: 28x gaat over hoererij, 23x over overspel, 5x over sodomie, 7x wordt iemand verminkt, 133x iemand in elkaar getimmerd en 208x iemand van kant gemaakt, absolute horror. Weet je wat zijn conclusie is? Als dergelijk geweld in een computerspelletje zou voorkomen, zou er vast een sticker opgeplakt worden met de waarschuwing: *'niet geschikt voor kinderen onder de 16 jaar'*. Kunnen wij onze kinderen eigenlijk nog wel een Bijbel in handen geven? Talloze mensen, ja ook christenen, kunnen begrip opbrengen voor die predikant uit Wales die vorige jaar alle passages uit het OT waarmee hij moeite had, uit zijn Bijbel had geknipt en op de preekstoel demonstratief in brand stak. *'Deze passages zijn in strijd met alles waar de liefdevolle boodschap van Jezus voor staat. De God uit het OT is en vreemde voor mij!'* riep hij over de hoofden van de gelovigen. En jij en ik? Moet jij nooit eens slikken als je bepaalde verhalen uit het OT leest? Ik wel!

Rolf Venema was ooit predikant in een Baptistengemeente, maar toen hij preken voorbereidde uit het OT verslikte hij zich in Bijbelgedeelten waarin God klaarblijkelijk opdracht gaf tot slachting en genocide. In één keer was hij er klaar mee: *'Ja, ho eens, met zo'n figuur wil ik helemaal niets te maken hebben!'* Hij heeft het geloof compleet de rug gekeerd en is nu voorzitter van het Atheïstisch Verbond.

Hoeveel mensen zijn er niet, net zoals Rolf Venema, die het geloof vaarwel hebben gezegd, omdat ze afgeknapt zijn op geschiedenissen zoals in De 7. Misschien maakt dit artikel jou ook wel onrustig. Heb ik dan op het verkeerde paard gewed? Heb ik dan soms een verkeerd beeld van God? En dan blader ik maar weer in mijn Bijbeltje en dan stuit ik maar weer op Joh 14:9, waar de Here Jezus tegen Filippus zegt: *'Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien.'* En wij roepen uit in vertwijfeling: *'Maar, Here Jezus, daartoe zou U toch nooit opdracht geven, zeven volkeren uitroeien, met baby's, vrouwen, oude mensen en alle dieren?'* Of klopt mijn godsbeeld soms niet?

Op de jeugdclub stond op de tafel een schaal met appels en de jeugdleider had op de schaal een briefje aangebracht waarop stond:

'Je mag niet meer dan één appel per persoon nemen. Pas op, God ziet alles!'

Op het andere eind van de tafel stond een schaal met allemaal chips. Eén van de clubleden had daar stiekem een briefje op geplakt met de woorden:

'Neem zoveel als je wilt. God merkt niets, die heeft het te druk met de appels!'

Klopt ons Godsbeeld eigenlijk wel?

Ik heb talrijke jonge stelletjes, trouwens ook oude stelletjes, mogen trouwen en weet je wat de meest geliefde trouwtekst was, die gekozen werd? 1Jo 4:8,16: *'God is liefde'*, maar ik heb nog nooit meegemaakt, dat een bruidspaar koos voor Heb 12:29: *'God is een verterend vuur!'* Dat begrijp ik natuurlijk wel, maar maken wij in onze soort gemeenten niet vaak dezelfde fout die Marcion maakte in de 3^e eeuw na Christus door stiekem te denken, dat de God van het OT een andere God is dan die van het NT? Maar als ik door het OT blader, lees ik, dat de Here God liefdevol, genadig, geduldig, trouw en waarachtig is (Ex 34:6; Nu 14:18; De 4:31; Ne 9:17; Ps 86:8) en natuurlijk komt Gods liefde en Gods zachtmoedigheid nog veel meer tot uitdrukking in het offer van Zijn Zoon, de Here Jezus (Joh 3:16).

Het is m.i. volkomen onjuist te veronderstellen, dat in het OT enkel sprake is van een straffende God en in het NT van een liefdevolle, vergevende God. Ook in het NT maakt God zich kwaad over de zonde (Ro 1:18) en we vergeten vaak, dat de Here Jezus vaker spreekt over de hel dan over de hemel.

De Bijbel bestaat uit 66 boeken, geschreven in 2 of 3 werelddelen, in 3 verschillende talen, in een tijdsspanne van 1500 jaar door ongeveer 40 verschillende schrijvers met maar één boodschap: God is liefde, heilig en rechtvaardig. De Bijbel is Gods ultieme liefdesbrief.

Ik zie nu a.h.w. sommigen van jullie steigeren: *‘Maar De 7:2 dan ? Zeven volken uitroeien op Gods bevel? Wat is in hemelsnaam het verschil met de volkerenmoord van de Turken op de Armeniërs, van het uitmoorden van de Tutsi’s door de Hutu’s in Ruanda, de gruweldaden door Boko Harem in Nigerië, van het uitmoorden van de Joden door de Duitsers en met er nu plaatsvindt in Syrië?’*

Nee, ik wil voor een verklaring van deze moeilijke en prikkelende Bijbelgedeelten geen noodsporang maken naar allerlei verlegenheidsoplossingen die het antwoord op het probleem zoeken in de cultuur, of in het feit dat Deut. pas laat op schrift zou zijn gesteld, of dat de mens God woorden in de mond heeft gelegd, die Hij helemaal niet gesproken heeft. Nee, ik wil Gods Woord Gods Woord laten en heel dicht bij dit Bijbelgedeelte in zijn context blijven.

Daarover meer in het vervolgartikel.

Gods zegen gewenst.

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)