



Vragen aan de Fontein

‘De mens der wetteloosheid’ en ‘de troon’

(2Th 2:3,4)

(1)

VRAAG:

In de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen wordt geschreven, dat ‘de mens der wetteloosheid’ op de troon gaat zitten. Wat moet ik verstaan onder ‘de mens van wetteloosheid’ en op welke troon gaat hij dan zitten?

ANTWOORD:

Deze vraag werd mij door een oude, wijze broeder gesteld en het is bemoedigend te ervaren, dat bij mensen op hoge leeftijd nog steeds het diepe verlangen leeft om door middel van Gods Woord voortdurend te groeien in de relatie met de Hemelse Vader.

Voor de beantwoording van de gestelde vraag is het noodzakelijk, de context te verstaan. Paulus bezocht in 49 n. Chr. op zijn enerverende tweede zendingsreis de stad Thessalonica, de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Hij zal zich bij het binnenwandelen van deze levendige havenstad in het noorden van Griekenland ongetwijfeld hebben afgevraagd, wat hem dit keer boven het hoofd zou hangen. Deze reis, waarop hij vergezeld werd door Silas (Hnd 15:40) en Timotheus (Hnd 16:3), was zo prachtig begonnen. De gelovigen van eerder gestichte, groeiende gemeenten werden door het drietal bemoedigd en versterkt in het geloof en toen de zendelingen in hun enthousiasme door wilden stoten naar Asia om daar ook het rijke Evangelie te verkondigen, gaf de Heilige Geest hen te kennen, dat ze op hun voorname terug moesten komen, hun reisdoel moesten wijzigen en met een boot de oversteek moesten maken naar Griekenland om daar het evangelie te verkondigen. Dat zal voor de drie zendelingen aanvankelijk vast moeilijk te begrijpen zijn geweest, maar toen Paulus een visioen kreeg waarin een inwoner van Macedonië smeekte om hun overkomst, aarzelden ze geen moment en werd de reis naar het onbekende Griekenland aangevangen. Ze verlieten de boot in de havenstad Neapolis en reisden door naar Filippi. OK, ze hadden aldaar voor hen leven moeten vrezen, waren gezeseld, waren in de gevangenis gesmeten, maar hadden daar ook mogen meemaken, dat Lydia, een zakenvrouw, en een aantal anderen tot geloof waren gekomen en vervolgens waren gedoopt. En, hoe was het mogelijk, ook de baas van de gevangenis en zij die bij hem in huis waren, hadden de Here Jezus aanvaard als hun Redder en Verlosser en waren vervolgens ook op grond van hun geloof gedoopt (Hnd 16:34). Eigenlijk waren Paulus en zijn medewerkers daarna de stad Filippi uitgestuurd (U kunt deze geschiedenis lezen in Hnd 16).

Wellicht moeilijk lopend als gevolg van de wrede geseling en de slechte behandeling in de gevangenis, waren de drie zendelingen tenslotte in Thessalonica, de belangrijke havenstad, aangekomen. Behalve het feit, dat deze stad er bekend om stond, dat er veel munten werden geslagen, dat er een levendige handel was, de stad een beroemde paardenrenbaan bezat, evenals een kleurrijke bevolking, was er ook een Joodse synagoge. Paulus en Silas (Timotheus wordt niet genoemd) zijn ongeveer drie weken in Thessalonica geweest, waar ze onderdak vonden bij een zekere Jason (Hnd 17:5; Ro 16:21), een gelovige van wie de naam een geweldige betekenis heeft: 'genezing brengend'. Drie sabbatten achtereenvolgend preekte Paulus in de plaatselijke synagoge (Hnd 17:2) en als ik Hnd 17 en de twee brieven van Paulus aan de Thessalonicenzen goed begrepen heb, dan preekte Paulus in die synagoge maar over twee onderwerpen: het lijden en de opstanding van de Here Jezus (Hnd 17:3) en het feit, dat de Here Jezus weer terugkomt (1Th 4:13-18; 2Th 2:5).

Ik moet belijden, dat ik als spreker tijdens evangelisatiebijeenkomsten, vrijwel altijd juist deze onderwerpen heb gemedend. 'Paulus, waar begin je aan? Dit zijn toch geen thema's waardoor mensen tot bekering, tot levend geloof komen?' roepen we Paulus tot de orde. En dan lezen wij tot onze stomme verbazing, dat als gevolg van de ruim drie weken, dat Paulus in die stad Gods Woord verkondigde voordat hij om zijn hachje te redden in de nacht de stad uitvluchtte, een grote gemeente werd gesticht bestaande uit maar enkele Joden, heel veel ('grote menigte': Hnd 17:4) Grieken en tevens een aantal voorname vrouwen ('first ladies'). Dit 'succes' berustte niet op slimme overredingskracht van Paulus, want zo'n grote spreker was hij niet (1Co 2:4,5), maar veeleer door 'de overweldigende kracht van de Heilige Geest' (1Th 1:5). Paulus heeft trouwens na zijn vlucht een aantal vergeefse pogingen gedaan de gemeente nogmaals te bezoeken, 'maar satan heeft het ons belet', schrijft hij later (1Th 2:18). Tenslotte stuurde Paulus vanuit Athene Timotheus naar de gemeente van Thessalonica (1Th 3:1-5) en deze komt vervolgens met heel positieve berichten bij Paulus terug.

Het is overigens begrijpelijk, dat Paulus in die drie of vier weken die hij in Thessalonica verbleef, de gelovigen niet het evangelie in alle facetten kon uitleggen en aangezien er ook vreemde verhalen over zijn persoon de ronde deden, schrijft hij vanuit Korinthe kort na elkaar twee brieven aan de gemeente, brieven door middel waarvan hij niet slechts de gemeente wil bemoedigen, ook brieven waarin hij ingaat op vragen en problematieken die er in de gemeente leven. De gemeenteleden hebben bemoediging nodig, want ze worden verschrikkelijk vervolgd om hun geloof (1Th 1:6; 2:14; 2Th 1:6), maar ze hebben ook vermaning nodig, want er leven nog hardnekkige misstanden in de gemeente, zoals seksuele uitspattingen en luiheid (1Th 4:3-7; 2Th 3:7-12).

Misverstand is er ook ontstaan omtrent de 'Wederkomst', de terugkeer van de Here Jezus. Nu had Paulus in prediking, gesprekken (2Th 2:5) en d.m.v. de eerste brief de gelovigen al duidelijk gemaakt, dat de Here Jezus 'op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bazuin' uit de hemel zal neerdalen en dat de gelovigen Hem dan tegemoet zullen gaan in de lucht (1Th 4:13-18) en dat zij die op aarde achterblijven, te maken zullen krijgen met een verschrikkelijke vervolging en onderdrukking. Nu waren in de korte periode tussen het schrijven van de twee brieven een aantal leraren in de gemeente opgestaan, die de valse leer hadden verspreid, dat de gemeente nu al door de periode die 'Grote Verdrukking' heenging en de Heer ieder moment terug kon komen. Het gevolg was grote onrust in de gemeente.

Die onrust herkennen we ook in onze tijd. Zodra in een gezelschap de wederkomst van de Here Jezus aan de orde komt, is de kans groot op hevige debatten. Het wordt tijd, dat we leren accepteren, dat wij met het oog op de nog niet vervulde profetieën niet alle wijsheid in pacht hebben, maar al tastend moeten proberen te zoeken naar Gods bedoeling met een Bijbelgedeelte. Voorwaarde is, dat we de moed hebben, de stellingen waarin we ons hebben ingegraven, te verlaten en bereid zijn biddend Gods Woord te lezen en te bestuderen, waarbij we bij voorbaat degene met een andere opvatting niet verketteren.

Toegegeven, de gelovigen van Thessalonica werden om hun geloof verschrikkelijk vervolgd, maar de 'valse leraren' verkondigen een verkeerde boodschap, omdat ze geen onderscheid maakten tussen de vervolging waar ieder gelovige normaliter mee te maken krijgt (Joh 16:33) en de 'Grote Verdrukking' waar de Here Jezus over sprak (Mt 24:21), de periode waarin Joden en de gelovigen uit de heidenen door de antichrist zullen worden vervolgd (Op 7:1vv). Momenteel wonen de christenen in Nederland ondanks de oproep van de leiders van de Islamitische Staat aan hun aanhangers om ook christenen in ons land van kant te maken en hun vrouwen te ontvoeren en te verkopen als slavinnen, rustig en veilig als we dat afwegen tegen hetgeen onze broeders en zusters o.m. in Syrië, Irak, Iran, Soedan en Noord-Korea moeten ondergaan. Maar toch..... hoe verschrikkelijk het ook moge zijn, het is slechts een voorafschaduwning voor datgene wat in de toekomst de wereld nog staat te wachten. Hoe wij op grond van Gods Woord zo zeker mogen weten, dat oprechte gelovigen gespaard zullen worden voor 'de ure van verzoeking' (Op 3:10), daarover de volgende keer. En voor hen die ongerust, bang en onzeker zijn over de huidige politieke ontwikkelingen in de wereld, geldt als bemoediging de woorden van de Here Jezus: 'Uw hart worde niet ontroerd; U gelooft in God, gelooft ook in Mij!' (Joh 14:1)

De Here zegene U!!

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)