



Vragen aan de Fontein

‘De mens der wetteloosheid’ en ‘de troon’

(2Th 2:3,4)

(2)

VRAAG:

In de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen wordt geschreven, dat ‘de mens der wetteloosheid’ op de troon gaat zitten. Wat moet ik verstaan onder ‘de mens van wetteloosheid’ en op welke troon gaat hij dan zitten?

ANTWOORD:

In het vorige artikel hebben we situatie in de gemeente van Thessalonica geschetst, gemeente gesticht door Paulus en zijn medewerkers. Als gevolg van de paar weken, dat het Paulus gegund werd om te preken in de synagoge van die grote havenstad, waren er een paar Joden, veel Grieken en een aantal voorname vrouwen tot geloof gekomen. Nadat Paulus na een paar weken genoodzaakt was 's nachts de stad te ontvluchten, zagen bepaalde figuren de kans schoon om een verkeerde leer in de gemeente te introduceren. De gemeenteleden werden nl. om hen geloof erg vervolgd en deze ‘valse’ leraren verkondigden met het oog daarop, dat de Heer zeer spoedig zou terugkomen en de gemeente nu al leefde in de periode, die aangeduid wordt als de ‘Grote Verdrukking’, een periode waarvan de profeet Daniël (Da 9:24-27) ons leert dat die 7 jaar zal duren. Het gevolg is o.m. dat sommige gemeenteleden niet meer wilden werken voor de kost; immers de Heer zou toch dadelijk terugkomen en waarom zouden ze zich dan nog moeten uitsloven? (2Th 3:11,12).

In de tweede brief aan de gemeente van Thessalonica waarschuwt Paulus voor de valse leraren en verduidelijkt hetgeen hij de gemeenteleden in preken, studies en de eerste brief aan deze gemeente over het onderwerp ‘De Wederkomst’ heeft meegedeeld. Dr. J. v. Leeuwen merkt in zijn commentaar op het tweede hoofdstuk van 2Th. op : ‘Even gewichtig als dit gedeelte is, even talrijk zijn de moeilijkheden die zich bij de verklaring voordoen’. Hij heeft daarin gelijk. Het probleem schuilt niet enkel in het feit, dat Paulus sommige zinnen niet afmaakt, maar veeleer in het feit, dat hij schriftelijk aanvult wat hij de gemeenteleden mondeling heeft verteld (2Th 2:5). Omdat wij bij de studies en preken van Paulus uiteraard niet aanwezig konden zijn, moeten wij soms gissen wat hij bedoelt. 2Thessalonicenzen, het lijkt maar zo'n simpel briefje: slechts drie hoofdstukken, 47 verzen, één vraag (2Th 2:5) en twee profetieën (2Th 1:7-10; 2:1-12), maar wat een diepgang, en wat moeilijk, o.m. omdat bepaalde begrippen ons vandaag aan de dag niet meer helemaal duidelijk zijn.

Paulus waarschuwt de gemeenteleden met nadruk voor de vrome verhalen die de valse leraren ophangen. Ze beroepen zich op een 'geestesuiting' (2Th 2:2), dat wil zeggen, dat ze beweren, dat iemand, en misschien Paulus zelf wel, een profetie heeft gehad, of dat hem door tongentaal duidelijk is geworden, dat ze nu vlak voor de laatste oordeelsdag leven. Om hun woorden kracht bij te zetten, brengen ze het gerucht in de wereld, dat Paulus het zelf verkondigd heeft in een preek, ja, dat er waarschijnlijk een brief van hem is opgedoken waarin hij schrijft, dat deze zgn. 'dag des Heren', de periode vlak voor het moment dat de Heer zijn voeten zal zetten op de Olijfberg (Zac 14:4), al is aangebroken.

Wat herkenbaar in de tijd waarin wij nu leven! Geregeld wordt er onder de gelovigen onrust gezaaid door predikers en zgn. eindtijd - profeten die beweren, dat de Here Jezus op die en die dag zal verschijnen. Er zijn christenen die zo'n geloof hechten aan dergelijke voorspellingen, dat ze daar meer waarde aan hechten dan aan datgene wat God in Zijn Woord ons leert. Daarom dringt Paulus in deze brief er bij de gelovigen van Thessalonica op aan bij het horen van zulke verhalen niet in paniek te geraken en zich niet onnodig ongerust te maken. Later waarschuwt de apostel Johannes de gelovigen met de woorden 'vele valse profeten zijn in de wereld uitgegaan' (1Jo 4:1). Dus pas op!

Als Paulus in 2Th 2:1 spreekt van onze 'vereniging met Hem' dan gebruikt hij een uitdrukking die in de vroege kerk veelvuldig werd gebruikt om de 'Opname van gelovigen' aan te duiden (1Th 4:13-18). De Syrische muzikale kerkvader Ephrem van Nisibis (306-373) schreef al: 'Al Gods heiligen en uitverkorenen worden verenigd voor de Verdrukking, die ophanden is, en worden weggevoerd naar de Heer'. Wel, zegt Paulus, deze Opname waarbij de gelovigen de Heer tegemoet gaan in de lucht, heeft nog niet plaatsgevonden en we leven dus nog niet in de tijd van de Grote Verdrukking, hoe moeilijk de huidige omstandigheden ook kunnen zijn. Er staan trouwens minstens vier teksten in de Bijbel die aangeven, dat de gelovigen niet door die onmenselijk zware periode heengaan. Anderzijds weten we ook uit Gods Woord, dat we alert moeten zijn en ons leven geestelijk steeds op orde moeten hebben (1Th 5:23), omdat de Opname zonder tekenen vooraf plotseling een feit kan zijn.

Tekenen gaan echter wel vooraf aan de grote oordeelsdag en daarom schrijft Paulus de gemeente van Thessalonica als een soort hartenkreet dezelfde woorden die de Here Jezus eens gebruikte, toen Hij sprak over Zijn Wederkomst (Mr 13:5): 'Laat niemand U verleiden!' Paulus voegt eraan toe, dat er twee kenmerken, twee tekenen zijn waaraan men kan weten, of men al dan niet leeft in de tijd van 'de Grote Verdrukking'.

In de eerste plaats zal er een grote afval van het geloof plaatsvinden en daarmee zal het podium vrij gemaakt worden voor 'de mens der wetteloosheid', de antichrist. Paulus voegt er in het boek Openbaringen nog aan toe, dat er ook nog 21 oordelen over de aarde zullen komen, voordat de Here Jezus terugkomt om Zijn rijk op aarde te vestigen. Voor 'afval' gebruikt Paulus het Griekse woord 'apostasia' wat 'opstand', 'rebellie', 'er bij wegvallen' en 'muiterie' betekent. Het geeft aan, dat er een tijd zal komen, dat de mensen massaal zich zullen afkeren van de waarheid van het Evangelie. We dienen ons te realiseren, dat wij in opdracht van de Here Jezus actief moeten zijn in evangelisatie en zending, maar dat het Evangelie de wereld niet zal veroveren. We worden nu al in onze kerkelijke gemeenten geconfronteerd met onverschilligheid, met rebellie en afvalligheid. Wie opmerkzaam leeft, bemerkt nu al dat, denkbeelden en filosofieën die afwijken van Gods Woord, b.v. omtrent abortus, euthanasie, satanisme, bepaalde alternatieve geneeswijzen enz. het podium klaarmaken voor het optreden van de antichrist op een later tijdstip. Lees maar eens wat de Here Jezus daarover zegt in Mt 24:10.

Het is bemoedigend te lezen, dat er ondanks die afval in die moeilijke tijd van verdrukking, na de opname toch nog 'een schare die niemand tellen kan' (Op 7:9) zal ontstaan, een schare bestaande uit de heidenen die zich bekeerd hebben als gevolg van de prediking van het evangelie van het koninkrijk over het hele aardrijk (Mt 24:14). Onder de miljarden die in het huidige tijdperk het evangelie niet bewust hebben afgewezen, zal dus gelukkig een 'grote menigte' zich alsnog tot God bekeren en vol verwachting uitzien naar de komst van Christus. Onder groot gevaar van hun leven zullen ze de Joden ondersteunen van wie er dan al velen eveneens tot bekering zijn gekomen.

Is het eerste teken van 'de Grote Verdrukking' afval van het geloof, het tweede teken dat Paulus noemt is de manifestatie van 'de mens der wetteloosheid' of ook 'de zoon van het verderf' of 'de antichrist' genaamd. Paulus zegt, dat antichrist zich zal 'openbaren', d.w.z., dat hij zijn bedekking weg zal doen en de mensheid zal tonen wie hij werkelijk is, de imitatie van Jezus Christus. De apostel Johannes schrijft in 1Jo 2:18, dat op het eind der tijden de werkelijke antichrist zich zal openbaren, maar dat vooraf mensen zullen opstaan, van wie het karakter en de daden een voorafschaduwing zullen zijn van de komende antichrist. Door de eeuwen heen heeft men veel mensen aangewezen als een pseudo-antichrist of als de antichrist zelf. Ik denk daarbij b.v. aan keizer Nero, keizer Caligula, Hitler, Stalin, de Paus, Mohammed, Hoessein, Putin; Obama enz. Achter deze namen mogen wellicht enige personen schuil gaan die een flauwe voorafschaduwing zijn van de antichrist, maar ze zijn niet de persoon die Paulus en Johannes beschrijven: de attractieve en intelligente man die op de mensheid tijdens die moeilijke zeven jaren een uitwerking heeft van een magneet. Een geweldig politicus die de mensheid zal aanmoedigen om te zondigen, een persoon die zich goddelijke rechten zal proberen toe te eigenen. Om de gestelde vraag van die oudere broeder te kunnen beantwoorden, zullen we in het volgende artikel uitvoerig op de persoon van de antichrist ingaan.

De Here zegene U!!

Br. Kees van der Bijl (kvd bijl@gmail.com)