



Vragen aan de Fontein

‘De mens der wetteloosheid’ en ‘de troon’

(2Th 2:3,4)

(3)

VRAAG:

In de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen wordt geschreven, dat ‘de mens der wetteloosheid’ op de troon gaat zitten. Wat moet ik verstaan onder ‘de mens van wetteloosheid’ en op welke troon gaat hij dan zitten?

ANTWOORD:

De vraag die de broeder stelt nl. ‘wat moet ik verstaan onder ‘de mens van wetteloosheid’ is eigenlijk niet juist, want correcter gesteld zou de vraag moeten luiden: ‘Wie is de mens van wetteloosheid’. In het vorige artikel hebben we erop gewezen, dat in 2Th 2:3 staat, dat twee tekenen vooraf zullen gaan aan het moment, dat de Here Jezus uit de hemel terugkeert naar de aarde en ‘Zijn voeten op de Olijfberg zullen staan’ (Zac 14:4). Het eerste teken is de massale afval van het geloof en het tweede teken dat Paulus noemt, is de manifestatie van ‘de mens der wetteloosheid’ of ook wel ‘de zoon van het verderf’ of ‘de Antichrist’ genaamd. Paulus zegt, dat de Antichrist zich zal ‘openbaren’, d.w.z., dat hij zijn bedekking weg zal doen en de mensheid zal tonen wie hij werkelijk is, nl. de imitatie van Jezus Christus. De apostel Johannes schrijft in 1Jo 2:18, dat op het eind der tijden de werkelijke Antichrist zich zal openbaren, maar dat vooraf mensen zullen opstaan, van wie het karakter en de daden een voorafschaduwing zullen zijn van de komende Antichrist. Deze voorlopers van de antichrist zullen te herkennen zijn aan het feit, dat zij ontkennen, dat de Here God Zijn Zoon naar de aarde stuurde om als mens onder de mensen te leven, om vervolgens te sterven voor onze zonden zodat daarmee de weg terug naar God de Vader weer open zou zijn (1Jo 2:22-23; 4:3; 2Jo 7).

Wie de kerkelijke pers een beetje bijhoudt, weet, dat op meerdere plaatsen in ons land vanaf de kansel openlijk geloochend wordt, dat de Here Jezus de Messias is, tevens de enige ‘Weg, Waarheid en het Leven’ (Joh 14:6). Eén dezer dagen merkte een alom bekende predikant in een interview op, dat hij niets had met de kruis van de Here Jezus en dat het zo langzamerhand maar eens uit moest wezen met dat gezeur over het verlossende bloed van Jezus. M.i. is dit een bewijs, dat de geest van de antichrist ook in onze dagen al op te merken valt. Zoals in het vorige artikel te lezen is, hebben door de eeuwen heen mensen bepaalde tijdgenoten aangewezen die prima kandidaten zouden kunnen zijn voor de persoon van de Antichrist. Zo zijn o.a. de namen genoemd van keizer Nero, keizer Caligula, Hitler, Stalin, de Paus, Mohammed, Hoessein, Putin; Obama enz. Er zijn zelfs mensen die zichzelf betitelen als de Antichrist, zoals b.v. de popzangeres Britney Spears die, opgenomen in een afkickcentrum, met het getal

666 op haar voorhoofd, haar begeleiders achterna zat voortdurend krijgend: 'Ik ben de Antichrist!' Deze pop- zangeres evenals de heren van wie de namen eerder genoemd zijn, is niet de Antichrist. Immers aan de Grote Verdrukking zal eerst de Opname (2Th 4:13-18) voorafgaan.

Hoewel Paulus het in 2Th 2 heeft over '*de mens der wetteloosheid*' (2Th 2:3) en '*de tegenstander*' (2Th 2:4), is het duidelijk, dat Paulus duidt op de Antichrist. Hoewel de naam 'Antichrist' niet voorkomt in het Bijbelboek Openbaringen, zal het de aandachtige lezer zeker opvallen, dat als de apostel Johannes schrijft over '*het beest*' (Op 13), hij eveneens de Antichrist op het oog heeft. Overigens heeft de Here Jezus in Zijn 'rede over de laatste dingen', geënt op het Bijbelboek Daniël (hfdst. 7,8,9 en 11), ook gesproken over de Antichrist (Mt 24:15). Ook in de zgn. Apocriefe boeken, boeken die niet in de canon van de Bijbel zijn opgenomen zoals '*Testimonia*', '*de verhandelingen van Sem*' en '*Het testament van Mozes*' wordt verhaald over de Antichrist. Aan de rol die de Antichrist in deze boeken speelt, zal ik verder in dit artikel geen aandacht besteden.

In Op 6 – 19 wordt door de apostel Johannes uitvoerig aandacht besteed aan de periode waarin de mensheid en speciaal de christenen en de Joden het ontzettend zwaar zullen krijgen. Algemeen wordt deze periode aangeduid met de naam '*de Grote verdrukking*', een term die ontleend is aan de woorden van de Here Jezus (Mt 24:9). Op grond van wat er in Da 9:25,26 staat wordt er vanuit gegaan dat deze moeilijke periode waarin de Here God allerlei rampen over de wereld zal brengen, zeven jaar zal duren. In die periode van rampen, economische crisis en onrust zal er een voortdurende roep zijn op een sterke wereldleider. Een roep overigens, die men nu al regelmatig hoort. Die sterke, charismatische leider zal in die moeilijke, onrustige en beangstigende periode op het wereldtoneel verschijnen. Waar hij vandaan komt, is niet zeker. Sommigen mensen menen, dat hij een christelijke achtergrond heeft (1Jo 2:18-22), anderen mensen, dat hij Joodse wortels heeft en behoort tot de stam van Dan (Ge 49:16-17; Op 7:4-8), of zelfs een Romeinse achtergrond zal hebben (Da 9:25-27). In de Bijbel komt hij onder verschillende namen voor: o.a. '*Antichrist*' (1Jo 2:18); '*Koning van Babylon*' (Jes 14:4); '*de kleine hoorn*' (Da 7:8,24; 8:9,23); '*Vorst*' (Da 9:26-27); '*de mens der wetteloosheid*' (2Th 2:3) en '*het beest*' (Op 13; Da 7:11). Wellicht zal hij, die zijn macht van Satan heeft ontvangen (o.a. 2Th 2:8-12; Op 13:1,4; 17:12-17), de wereld met harde hand regeren vanuit Babylon (Jes 14:4-17) en uit Jeruzalem (Da 9:27; 11:45; Mt 24:15; 2Th 2:3-4; Op 11:1-2).

Door zijn slim optreden zal aanvankelijk de mensheid hem zien als redder van de wereld, als degene die de rust en vrede in de wereld zal herstellen. Uit Da 9 weten we, dat de Antichrist in het begin van zijn zevenjarig schrikbewind een verbond zal sluiten met de Joden, hen toestemming zal geven om de tempel te herbouwen en om de offerdienst in ere te herstellen. Ik ben ervan overtuigd, dat de eerste 3½ jaar de Antichrist door de meeste Joden zal worden gezien als de beloofde Messias. Door de prediking van 144.000 Joden (Op 7:4) en de oproep tot bekering van 'de twee getuigen' (Op 11:1-14) zullen door Gods barmhartigheid (2Pe 3:9) een '*schare die niemand tellen kan*' (Op 7:9) tot bekering komen. De Antichrist, de arrogante spotter (Da 11:36), zal zich na 3½ jaar in de tempel laten vereren als god (2Th 2:4). Hij zal als de imitator van Jezus Christus allerlei wonderen verrichten (Op 13:12-14) en de mensen dwingen het door de valse profeet (Op 13:11-18) opgerichte beeld ter ere van de Antichrist te aanbidden. Geen wonder, dat de Antichrist '*mens van de wetteloosheid*' en '*zoon van het verderf*' wordt genoemd (2Th 2:3,4). Christenen en bekeerde Joden zullen het onder zijn zevenjarig bewind onbeschrijfelijk zwaar krijgen. Velen zullen worden vermoord (Op 6:9). Omdat zij die behouden zijn door '*het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis*' (Op 12:11), weigeren het merkteken van de Antichrist op hun voorhoofd of rechterhand te laten

aanbrengen, waardoor het hun onmogelijk wordt gemaakt te kopen of te verkopen (Op 13:16-18), zullen m.i. velen als gevolg van honger omkomen. In het kader van het merkteken is sprake van het getal 666 (Op 13:18). De ruimte ontbreekt me om hier op de betekenis van het getal in te gaan. Mocht daar een vraag over binnenkomen, dan zal ik de betekenis van het getal 666 graag toelichten.

Hoe het afloopt met de Antichrist? Ondanks het feit, dat de Bijbel niet alle details vermeldt, worden we wel op de hoogte gesteld van de grote lijnen. In Op 17 komen we de Antichrist weer tegen. Daar wordt verhaald, dat hij samen met tien koningen oorlog voert tegen Babylon dat uiteindelijk met vuur wordt verbrand. De Antichrist beseft, dat hij nog één grote tegenstander heeft, nl. Jezus Christus, de Messias. Uit de finale strijd gevoerd tegen de Antichrist en de tien koningen met hun legers, komt de Here Jezus als grote overwinnaar te voorschijn (Op 19:11-21). De Bijbel is zeer summier in de beschrijving van deze strijd. Na de glorieuze overwinning van het Lam (de Here Jezus) op de vijanden, worden de Antichrist en de valse profeet niet gedood, maar levend in de poel van vuur en zavel geworpen (Op 19:20), waar ze 1000 jaar later gezelschap zullen krijgen van de satan (Op 20:10).

Het Bijbelboek moet ons tot nadenken prikkelen over de vraag waar jij en ik de eeuwigheid zullen doorbrengen. Als de Here Jezus Zijn bruid, de gemeente ophaalt, zullen jij en ik er dan bij zijn? Weet je zeker, dat je behouden bent?

‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom! En wie het hoort, zegge: Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water des levens om niet.....

Hij, die deze dingen getuigt, zegt: Ja, Ik kom spoedig. Amen, kom, Here Jezus!

De genade van de Here Jezus zij met allen.’ (Op 22:17,20-21)

De Here zegene U!!

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)