



Vragen aan de Fontein

‘De mens der wetteloosheid’ en ‘de troon’

(2Th 2:3,4)

(4)

VRAAG:

In de tweede brief van Paulus aan de Thessalonicenzen wordt geschreven, dat ‘de mens der wetteloosheid’ op de troon gaat zitten. Wat moet ik verstaan onder ‘de mens van wetteloosheid’ en op welke troon gaat hij dan zitten?

ANTWOORD:

In 2Th 2:4 is te lezen, dat ‘de mens der wetteloosheid’ in ‘Gods tempel’ plaats zal nemen op de troon en zich voor zal doen als God zelf. Er zijn theologen die van de veronderstelling uitgaan, dat met ‘de mens der wetteloosheid’ de goddeloze Syrische koning Antiochus Epifanes wordt bedoeld. Deze koning heeft nl. op een verschrikkelijke wijze in de tweede eeuw voor Christus de tempel in Jeruzalem ontheiligd (2Mak 1:54). Nergens vermeldt m.i. de geschiedenis, dat deze Syrische koning zich zette op een troon in de tempel om zich als zodanig als een god te laten vereren. Het is dan ook de vraag, of de Here Jezus als hij spreekt in Mt 24:15 van ‘de gruwel der verwoesting’ (zie: Da 11:36,37), denkt aan de toekomstige ontwijding van de tempel door Antiochus Epifanes. Zoals uit het vorige artikel blijkt, ga ik van de veronderstelling uit, dat met ‘de mens der wetteloosheid’ de Antichrist wordt aangeduid. Als er dan op verschillende plaatsen in de Bijbel aangegeven wordt, dat in de toekomst deze verschrikkelijke wereldleider in de tempel plaats zal nemen en zich daar zal laten vereren, is het wenselijk na te gaan wat men in deze context onder ‘de tempel’ moet verstaan.

Er zijn theologen, dat het woord ‘tempel’ vergeestelijken en de gedachte aanhangen, dat hier met het woord ‘tempel’ de gemeente wordt aangeduid (1Co 3:16vv; 2Co 6:16; Ef 2:20-22). Het probleem is echter, dat in 2Th 2:4 wordt gesproken over ‘de tempel van God’ en men mag toch niet aannemen, dat de Antichrist in een oprecht christelijke kerk de scepter zal kunnen zwaaien. Anderen veronderstellen, dat er in deze tekst geduid wordt op de hemelse tempel (Ps 11:4; Heb 8:1-4; 9:23,24; Op 15:5), maar hoe kan men in vredesnaam veronderstellen, dat de Antichrist in de hemel, zittend op een troon, zich zal kunnen laten aanbidden als een god? De mogelijkheid die overblijft is, dat in eerdergenoemde tekst met ‘tempel’ het tempelgebouw wordt bedoeld. De vraag is echter, welk tempelgebouw ?

De tempel van Salomo, waar 7 jaar lang over werd gebouwd, werd in 586 v. Chr. door de Babylonische koning Nebucadnezar verwoest op de negende van de Hebreeuwse maand 'av'. De tweede tempel werd omstreeks 520 v. Chr. gebouwd. Ezra, Nehemia, Haggai en Zacharia spelen daarbij een belangrijke rol. Deze tempel werd uiteindelijk in het jaar 70, overigens weer op dezelfde datum als de eerste tempel, verwoest door de Romeinse generaal Titus. Nog steeds geldt met het oog daarop voor de Joden deze 9^e van de maand 'av' als een vastendag. Tijdens een Joodse bruiloft trapt de bruidegom nog steeds een glas kapot als herinnering aan de verwoesting van de tempel.

De ene mogelijkheid die nog aannemelijk is, is, dat er nog een derde tempel zal worden gebouwd. Overigens is het Griekse woord voor 'tempel' 'naos', een woord waarmee dikwijls het 'Heilige der Heilige' wordt aangeduid. Veel Joden zijn ervan overtuigd, dat er zo'n derde tempel zal komen die, volgens de Talmoed, een nauwkeurige kopie zal behoren te zijn van de tweede tempel. Een probleem is echter, dat de Tempelberg in handen is van de Moslims. In het vorige artikel heb ik uiteengezet, dat tijdens het bewind van de Antichrist de Joden toestemming zullen krijgen om de tempel op de oorspronkelijke plaats te herbouwen. Twee instanties, nl. 'Het Tempel Instituut' en 'De getrouwen van de Tempelberg' hebben berekend, dat voor de herbouw ongeveer 100.000 dollar gemoeid is, een bedrag dat al bijna bijeen is. Uiteraard zal het geheel van het tempelcomplex wel aangepast worden aan de huidige tijd. Zo zal er rekening gehouden worden met rolstoelgebruikers en onderzocht wordt, of er onder de tempel een parkeergarage kan worden aangelegd. Er zijn al meer dan 25 studieboeken uitgegeven die betrekking hebben op alles was met de herbouw en inrichting van de nieuwe tempel te maken heeft. Er bestaat zelfs al een opleiding tot priester. De kandidaten voor die bediening dienen te beschikken over het Y – chromosoom, omdat men veronderstelt, dat de eerste priester, Aäron, dit chromosoom ook in zijn bloed had.

In de eerste en de tweede tempel werd door zo'n 38000 Levieten op de harp gespeeld en zodoende zijn er nu in Jeruzalem een aantal harpspecialisten bezig speciale tempelharpen te maken, terwijl andere Joden werkzaam zijn in een bedrijfje dat zich toelegt op de productie van reukwerk. Voor de priesterkleding en de gebedskwasten is het belangrijk, dat gebruik wordt gemaakt van blauwpurperen draad (Nu 15:37-41). De kleurstof die daarvoor noodzakelijk is, wordt verkregen uit de klier van de purperslak. Sinds 1990 kan men daar ook weer over beschikken. Gelukkig maar, want men heeft die blauwpurperen draad ook nodig bij het maken van het loodzware kleed (20m hoog, 10m breed, 10cm dik), dat het Heilige van het Heilige der Heilige scheidt. Omdat het maken van dat kleed moet voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in Ex 26:31, heeft het groepje Joodse vrouwen dat met dat kleed bezig is, het niet gemakkelijk. Wanneer men Nu 19:1-22 leest, blijkt, dat men in verband met de reinigingsrituelen de as nodig heeft van een speciaal type jonge koe, een vaars, rood van kleur, die geen enkel gebrek vertoont. Ook deze heeft men als ontdekt. Bijna alles is al gereed voor de bouw van deze derde tempel, die ook wel 'de tempel van de verdrukking' wordt genoemd. Wellicht is het beter de aanduiding te hanteren die de Bijbel ook gebruikt, nl. 'de tempel van God' (2Th 2:4; Op 11:1-2). Wanneer in de aanvangstekst, 2Th 2:4, dan ook gesproken wordt over het feit, dat de Antichrist zich in de tempel op de troon zal zetten, dan zal het naar alle waarschijnlijkheid gaan om deze derde tempel. Deze tempel zal overigens geen lang leven zijn beschoren, want na 7 jaar zal deze tempel weer worden verwoest en verschillende onderzoekers geven aan, dat de oorzaak een oorlog of een aardbeving zal zijn (Zac 14:4).

Wie in de Bijbel thuis is, weet, dat er zelfs nog een vierde tempel zal worden gebouwd. De profeet Ezechiël schrijft daar gedetailleerd over in Eze 40 – 46. Dat zal de tempel zijn die Here Jezus na Zijn terugkeer op aarde zal binnengaan via de Oostpoort (Eze 43:1-11; Zac 14:4). Daarover wellicht een andere keer.

De opmerkzame lezer zal begrepen hebben, dat mijn gebed, lettend op de tekenen zoals de Heer die ons gegeven heeft in Zijn rede over de eindtijd en de krant lezend naast de Bijbel, ja, dat mijn vurig gebed is: ‘Maranatha’, kom Here Jezus! Kom spoedig!!

De Here zegene U!!

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)