



## Vragen aan de Fontein

### ALVERZOENING (3)

**VRAAG:** *Ik worstel met hetgeen ik lees in 1Tim. 2:4. Daar lees ik, dat God wil, dat alle mensen behouden worden. Zal ik uiteindelijk mijn ongelovige zoon toch nog in de hemel ontmoeten?*

#### ANTWOORD.

In de twee voorafgaande artikelen heb ik uiteengezet, dat de aanhangers van de alverzoeningsleer het standpunt huldigen, dat uiteindelijk iedereen voor de eeuwigheid behouden zal worden. Om het geheel overzichtelijk te houden, zijn we bewust voorbijgegaan aan diverse stromingen in deze leer die in het bovengenoemde gedachtegoed de nodige nuances menen aan te moeten brengen. In het tweede artikel ben ik ingegaan op de exegese van 1Tim. 2:4, toegespitst op de woorden ‘*alle mensen*’ en ‘*de wil van God*’.

Zoals toegezegd nu een beknopte beschouwing over het ‘*eeuwige oordeel*’. Bekend is de tekst uit Hb 9:27 ‘*Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel*’ (NBV), maar laten we eerlijk zijn: we hebben moeite met het begrip ‘*oordeel*’. Dat God liefde is (1Jo 4:8) is een boodschap waarmee je de straat op kunt, maar je aardige, behulpzame, menslievende buurman vertellen, dat hem als ongelovige een eeuwig veroordeling in de hel boven het hoofd hangt, is bijna onmogelijk. Geen wonder, dat de mensheid door de eeuwen heen geprobeerd heeft een ontsnappingsroute te creëren, nl. de zgn. ‘*alverzoeningsleer*’. Begrijp me goed, ik zou, ws. met uitzondering van een paar grote schurken, het ook heerlijk vinden, dat alle mensen van goede wil eens in de hemel zouden komen, maar Gods Woord, dat ‘*een lamp voor onze voet*’ is (Ps 119:105), zegt me echter iets anders. In Joh 3:36 staat, dat ‘*wie de Zoon ongehoorzaam is, zal het (eeuwige) leven niet zien, maar de toorn van God blijft op hem*’. De gemeente zal daarom met Christus oordelen over diegenen die de uitgestoken hand van God niet hebben vastgegrepen (1Cor 6:2a; Op 20:4).

Zoals in het vorige artikel is uiteengezet, wordt de mens enkel behouden op grond van geloof en genade. Bepalend is ook wat de mens met zijn leven heeft gedaan tijdens de periode dat hij aarde leefde, daarom vermeldt de Schrift ook, dat een ieder be- en geoordeeld zal worden naar ‘*zijn werken*’ (Ro 2:6; Op 22:12), immers het geloof zonder werken is dood, zoals Jakobus schrijft (2:14-26). God is een rechtvaardige God en daarom zal niet iedereen dezelfde straf hoeven te ondergaan (Mt 11:20-24; Lu 12:47-48). De mensen uit de huidige bedeling zullen be- of geoordeeld worden op grond van hun geloof of ongelof; het Joodse volk van voor onze jaartelling op grond van de wet en de heidenen die nog nooit van de Here God gehoord hebben, op grond van hun geweten (Ro 2:12-16). Degenen die het geloof in de Here Jezus hebben afgewezen, zullen veroordeeld worden tot ‘*de poel van vuur*’, ‘*de tweede dood*’, het

missen van de aanwezigheid van God, tot de plaats van voortdurende wroeging en pijn, de hel (Mt 25:30; 2Th 1:9; Mr 9:47-48).

Het woord 'hel' heeft een verschrikkelijke klank. U en ik worden liever herinnerd aan de liefde, de barmhartigheid, de vergevensgezindheid en genade van God, dan aan het oordeel van God en aan de hel. Ik kan me niet herinneren ooit een preek gehoord te hebben die specifiek het onderwerp 'hel' behandelde en ik moet, tot mijn schande, U bekennen, dat ik zelf ook nog nooit een preekbeurt aan dit onderwerp heb besteed. Ik hoop deze tekortkoming mettertijd goed te maken. Ds Oscar Lohuis maakte eens in een artikel in het tijdschrift 'De Oogst' de opmerking: *'Zwijgen over de hel is gevaarlijk'* en ik denk, dat hij gelijk heeft. Waarom? Omdat de hel ons leert hoe verschrikkelijk een leven in zonde is, maar tevens hoe groot Gods genade is, bewezen door het aanvaarden van het zoenoffer van de Here Jezus aan het Kruis. Tevens richt het nadenken over de hel onze aandacht op het grote belang van de verkondiging van het rijke Evangelie.

De aanhangers van de leer van de alverzoening ontkennen het bestaan van de hel niet, maar betogen, dat het verblijf in de hel van tijdelijke duur is en dus geen 'eeuwige straf' betekent. Het is immers, zo zeggen zij, geen bewijs van liefde en rechtvaardigheid, dat een mens miljoenen en miljarden jaren gepijnigd wordt als straf voor zonden die slechts gedurende een gering aantal jaren zijn gepleegd. De 'alverzoeners' geven als bewijs aan, dat het Griekse woord dat voor 'eeuwig' wordt gebruikt ('aion'; 'aionios'), oorspronkelijk 'eeuw' of 'tijdperk' betekent en daarmee eerder wijst op de kwaliteit dan op de duur van de periode. Nu blijkt inderdaad, dat op de verschillende Schriftplaatsen waar het woord 'eeuwig' voorkomt, het woord een begrensde tijdsperiode aanduidt. Ik denk daarbij aan Ro 16:25 ('eeuwenlang'); 2Ti 1:9 ('voor eeuwige tijden'); Tit 1:2 ('voor de eeuwige tijden'). Verder ken ik geen Schriftplaatsen waar 'aion' of 'aionos' een betekenis heeft van een beperkte periode. Wanneer b.v. in Hb 13:8 staat: *'Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid'*, dan betekent 'eeuwigheid' (= aionos), dat de Here Jezus altijd en eeuwig dezelfde is geweest en zal zijn, zonder tijdbeperkingen. Als Paulus in de Romeinenbrief spreekt van 'de eeuwige God' (Ro 16:26) en Johannes in Openbaringen schrijft, dat de 24 oudsten de Here God aanbidden 'die leeft tot in eeuwigheid' (Op 4:10; 10:6), dan ben ik het totaal oneens met diegenen die beweren, dat het woord 'eeuwig' een begrensde en beperkte tijdsperiode aanduidt. Om dezelfde redenen acht ik het onjuist de hel een tijdelijke plaats van zuivering te noemen. Ik kan, al lezend in het Woord van God, tot geen andere conclusie komen, dan dat beide, de hemel en de hel eeuwig zijn en dat in de betekenis van 'altijddurend' (Mt 18:8; 25:41,46; 2Th 1:9). De Bijbel gebruikt uitdrukkingen voor het verschrikkelijke karakter van de hel die het definitieve van het verblijf onderstrepen. Ik denk daarbij aan 'onuitblusbaar vuur', 'hun worm sterft niet', 'Gods toorn blijft op hem' (Lu 3:17; Mr 9:44; Joh 3:36. Lees ook: Op 14:11; 20:10. ).

Beste vraagstelster, U ontvangt op Uw vraag een uitvoerig antwoord, gespreid over drie artikelen. Kort samengevat: Niet ieder mens dat overlijdt, gaat naar de hemel en in de hel is geen mogelijkheid tot bekering en herstel. Is nu alles over het onderwerp 'alverzoening' gezegd? Zeker niet. Ik besluit met de oproep om de Heer nu te zoeken, nu de keus te maken voor Koning Jezus, want *'zoals de Heilige Geest zegt: Heden, indien u Zijn stem hoort, verhard dan uw hart niet!'* (Hb 3:7,13,15; 4:7). Broeder en zuster, geef gehoor aan de oproep van de profeet Jesaja: *'Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is'* (Jes 55:6). Ik wens U Gods rijke zegen bij het lezen en bestuderen van het bovenstaande.

Br. Kees van der Bijl ([kvdbijl@gmail.com](mailto:kvdbijl@gmail.com))