



Vragen aan de Fontein

'KETURA' (Genesis 25:01)

Vraag:

Ik lees tot mijn verbazing in Ge 25, dat Abraham na de dood van Sara met Ketura trouwde en zij hem zes zonen schonk. Laat ik nu denken, dat Abraham op die leeftijd geen kinderen meer kon verwekken.

Antwoord :

De vragenstelster heeft gelijk. Het lijkt menselijkerwijs volkomen onmogelijk, dat Abraham op zo'n hoge leeftijd nog zes kinderen zou kunnen verwekken. Immers zegt Ro 4:19 niet: *'En zonder te verflauwen in het geloof heeft hij (= Abraham) opgemerkt, dat zijn eigen lichaam verstorven was, daar hij ongeveer honderd jaar oud was, en dat Sara's moederschoot was gestorven'* en dan te bedenken, dat het huwelijk met Ketura zo'n 40 jaar later zou hebben plaats gevonden. Maar wat moeten we dan met Ge 25:1 aan, waar toch duidelijk staat: *'En Abraham nam wederom een vrouw, Ketura geheten'*.

Nu dienen we te bedenken, dat Ketura hier weliswaar wordt aangeduid als de vrouw van Abraham, maar in Ge 25:6 en 1Kr 1:32 wordt dezelfde Ketura de bijvrouw van Abraham genoemd. Nu komt dat feit vaker voor. Zo wordt Bilha, de slavin van Lea nu eens de bijvrouw van Jacob genoemd (Ge 35:22) en dan weer zijn vrouw (Ge 30:4). De slavin van Rachel, Zilpa, wordt enkel aangeduid als vrouw van Jacob (Ge 30:9), terwijl het duidelijk is, dat zij zijn bijvrouw is.

De vragenstelster heeft gelijk, de tekst geeft aanleiding te veronderstellen, dat Abraham op hoge leeftijd, na het overlijden van Sara, hertrouwd is met Ketura en samen met haar nog zes jongens krijgt. Aangezien Ketura in eerder genoemde teksten een bijvrouw van Abraham wordt genoemd en gezien het feit, dat op meerdere plaatsen wordt aangegeven, dat Abraham niet meer in staat was kinderen te verwekken (Ge 18:11,12; 21:2; Ro 4:19), doen zich een paar andere mogelijkheden voor.

1. De Here God herhaalde het wonder, dat gebeurde bij de geboorte Izaäk. Abraham trouwt met Ketura en wordt opnieuw in staat gesteld op hoge leeftijd kinderen te verwekken. Dat zou verklaren, dat hij na het overlijden van Sara bij Ketura nog 6 zonen kon verwekken, afgezien nog van de dochters die vaak niet worden vermeld. Hoewel ik ten volle overtuigd ben van het feit, dat bij God alle dingen mogelijk zijn, wijs ik deze optie af mede gezien het feit, dat Ketura aangeduid wordt met 'bijvrouw' en haar kinderen door Abraham later worden weggestuurd.

2. Een andere mogelijkheid is, dat Abraham tijdens het leven van Sara behalve Hagar nog een andere bijvrouw heeft gehad, Ketura. Als Ketura werkelijk gehuwd zou zijn geweest met Abraham, dan zouden hun beider kinderen ongetwijfeld aanwezig geweest zijn bij de begrafenis van Abraham, maar uit Ge 25:7 blijkt, dat enkel Izaäk en Ismaël bij de plechtigheid aanwezig waren.

CONCLUSIE:

Genesis vertelt ononderbroken de geschiedenis van Abraham en als een soort toevoeging wordt beschreven, dat Abraham tijdens zijn huwelijk met Sara, behalve Hagar, nog een bijvrouw had, nl. Ketura. Het komt in de Bijbel vaker voor, dat de geschiedenissen niet allemaal in chronologische volgorde worden verhaald.

OPMERKINGEN:

1. Wie was nu die Ketura eigenlijk? De Bijbel geeft geen directie informatie. Uit Arabische bronnen zou op te maken zijn, dat zij een Turkse prinses zou zijn. Anderen veronderstellen, dat zij een dochter van koning Rama zou zijn, of een dochter van Pactor, koning van Rabba. Persoonlijk veronderstel ik, dat ze een slavin van Sara is geweest, waarschijnlijk lager in rang dan de Egyptische Hagar. Men heeft wel verondersteld, dat Jethro, de schoonvader van Mozes een afstammeling van Ketura zou zijn geweest.

2. Ik verbaas me erover, dat Abraham de zes zonen die hij bij Ketura heeft, zo maar wegstuurt. Welke rechtgeaarde vader doet dat nu? Natuurlijk realiseer ik me dat wellicht de angst reëel was, dat de zonen van Ketura na de dood van Abraham een bedreiging voor Izaäk als enige erfgenaam zouden vormen, een angst die overigens Sara deed besluiten Hagar en Ismaël weg te sturen (Ge 21:10). Nu kunnen we in het Bijbelboek Genesis lezen, dat Ismaël zich niet altijd sympathiek gedroeg t.o.v. Izaäk, maar daar lezen we wat dat betreft van de zonen van Abraham en Ketura helemaal niets van. Bovendien werd Ismaël weggezonden met Gods instemming (Ge 21:12), maar ik lees nergens, dat de Here God Abraham opdraagt de zonen van Ketura weg te zenden. Zou Abraham dan geen hartzeer hebben gehad toen hij zijn zonen wegstuurde? Wat zal het voor de jongens moeilijk geweest zijn hun moeder, Ketura, en hun vader, Abraham, achter te moeten laten.

3. Abraham had als zijn bezittingen al in handen van Izaäk gegeven (Ge 24:36) en nu stuurt hij de zonen van zijn bijvrouwen weg met een geschenk (Ge 25:6). Zoals ik begrepen heb, was dat in strijd met de toenmalige wet van Hammoerabi, die bepaalde, dat de zonen van alle vrouwen, dus ook van de bijvrouwen, mochten delen in de erfenis. Zou Abraham deze besluiten met de goedkeuring van God hebben genomen?

Wat kan het in de Bijbel, als Goddelijk boek, toch menselijk toegaan!

De Heer zegene U !

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)