



Vragen aan de Fontein

'ZIJN BLOED KOME OVER ONS EN ONZE KINDEREN'

Deel 1.

Vraag:

Wat moet ik eigenlijk aan met de woorden uit Mt 27:25? Hebben de Joden met die woorden alle ellende niet zelf over hun leven uitgeroepen ?

Antwoord :

Cohen heette hij, net zoals Roosje, Roosje Cohen, dat gebogen Joodse vrouwtje dat in mijn jeugd jaren vaak bij de Verlaatsbrug in Leeuwarden op een stoeltje zat naast haar kinderwagen van waaruit ze allerlei spulletjes aan de man probeerde te brengen. Ja, ik weet het nog: hij heette ook Cohen en Anneke, mijn vrouw, en ik ontmoetten hem een paar jaar geleden op het eind van onze rondreis door Israël als bij toeval in de binnenstad van Netanya. Hij kwam net de synagoge uit. Op ons verzoek was hij zo vriendelijk ons een rondleiding te geven in deze kleine synagoge en ondertussen vertelde hij aan een stuk door in een mix van Engels, Duits en Hebreeuws. Cohen heette hij, net als Roosje, en was geboren in Polen. Toen de Duitsers Polen waren binnengevallen, hadden zijn medeleerlingen hem uitgescholden voor 'vuile Jood' en 'Godmoordenaar'. Duitse soldaten hadden op zekere dag het hele gezin uit het boerderijtje gesleept en onder de ogen van het Joodse jongentje werd zijn vader doodgeranseld en zijn moeder verkracht. Hijzelf, kleine Jacob Cohen, overleefde ternauwernood het concentratiekamp. Met tranen in de ogen stroopte hij zijn mouw op en toonde ons het getatoeëerde kampnummer op zijn arm.

De mensheid heeft ws niets geleerd, want gisteren las ik in de krant, dat in Syrië een van de oudste synagogen in het oorlogsgeweld totaal verwoest is. Uiteraard geven het regeringsleger en de verzetsbeweging elkaar de schuld, maar je zult ondertussen maar Jood zijn in Syrië.

Wie de nieuwsberichten geïnteresseerd volgt, zal ongetwijfeld uitroepen: Je zult maar Jood zijn in Polen, of in Denemarken, of in Irak, of in Iran. En dichterbij huis: je zult maar Jood zijn in Frankrijk en België waar de Jodenhaat steeds grotere vormen aanneemt. Of Jood in Amsterdam. Toen ik vorig jaar een conferentie bezocht in de synagoge van Arnhem, werd een in het geheim opgenomen filmpje vertoond van een Rabbijn die een wandelingetje maakt door Amsterdam en op dat filmpje is te zien hoe hij uitgescholden wordt, obscene gebaren worden gemaakt en onder veel gelach de Hitlergroet wordt gebracht. Je zult maar Jood zijn in Amsterdam. Of...Jodin in Leeuwarden. Ik ken er één heel erg goed: mijn schoonzuster.

En dan roept een bekende kerkvader, een paar eeuwen geleden, de christenen op de Joden te doden. Realiseert U wat dat vandaag de dag zou inhouden ? Dat ik mijn schoonzuster zou moeten vermoorden. Als eeuwen geleden de aartsbisschop van Constantinopel, Chrysostomos, het over Gods oogappel heeft, de Joden, dan zegt hij o.m. :

'Vuile wilde beesten zijn het. Het is de plicht van christenen om de Joden te haten. Hun synagoge is een hol vol rovers en bedriegers, een afvalhoop van vagebonden, een theater van verwijfden, een tempel gewijd aan de afgoderij, erger dan een drankhol of bordeel.'

Luther, die we als de kerkhervormer op handen dragen, schreef in het traktaat *'Over de Joden en hun leugens'* en o.m. de woorden :

'Joden zijn bloeddorstig en voorwerpen van de toorn van God. Als men een Jood in levende lijve tegenkomt, moet men gauw een kruis slaan, want de duivel in eigen persoon staat voor je' en *'Men moet hun synagogen of scholen in brand steken en wat niet wil branden, moet men met aarde overdekken, zodat geen mens er een steen of sintel meer van ziet, voor eeuwig niet!'*

Hitler verdedigde een paar eeuwen later de uitroeiing van de Joden o.m. met een beroep op dit geschrift van Luther.

Moet ik nog meer voorbeelden noemen ? Misschien van Joodse gemeenschappen die zonder aanleiding uitgemoord werden, in Berlitz, in Praag (3000 Joden in één keer, zonder aanleiding), van de 100.000 Joden die in de Oekraïne zijn afgeslacht, van de getto's overigens een uitvinding van een paus. Moet ik nu nog meer vertellen ? Van de concentratiekampen in de 2e WO, van de voetbalwedstrijd van ADO den Haag tegen Ajax vorig jaar, toen massaal van de tribunes klonk: *'Hamas, Hamas, de Joden aan het gas!* Ik heb de gaskamers gezien van het KZ – Buchenwald en daarna bijna een hele nacht niet geslapen. Nog hoor je geregeld: *'Brillenjood! Voddenjood! Jodenfooi! Jodenstreek! Jodenprijs!'* enz. En nog zijn ze te koop: computerspelletje waar degene die de meeste Joden afgeknald heeft, de grote winnaar is.

Maar waar komt die Jodenhaat vandaan ? Waarom worden de Fransen niet gehaat, of de Belgen of desnoods de Friezen, maar juist de Joden ? Je kunt daar allerlei redenen bedenken voor verzinnen, zoals economische motieven, sociale motieven, angst, jaloezie enz. Maar ik denk, dat de diepste reden te vinden is in het vers dat aanleiding is tot deze twee artikelen, een vers waarover ik slechts eenmaal heb gepreikt, maar zelf nog nooit een preek over heb gehoord en U wellicht ook niet.

Mt. 27:25: *'En al het volk antwoordde en zeide: Zijn bloed kome over ons en over onze kinderen!'*

Ik geloof persoonlijk, dat de grootste bron van antisemitisme door de eeuwen heen de woorden zijn, die we in Mt 27:25 vinden. De Joden hebben het daar voor het paleis van Herodes tijdens de rechtszitting o.l.v. Pilatus toch maar geroepen, wat? geschreeuwd: *'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen!'* En daarmee hebben ze toch zeker een vloek over zichzelf uitgeroepen, ja toch ? Geen wonder, dat ze sindsdien de zondebok van de wereld zijn. En ze moeten niet klagen en, eerlijk is eerlijk, natuurlijk is het niet leuk, maar hebben ze al die ellende, pogroms, concentratiekampen, gaskamers en scudraketten enz. niet aan zichzelf te danken? Ze zijn toch Godmoordenaars? Ze hebben Jezus toch aan het Kruis laten slaan? In gedachten zie ik nog mijn oude onderwijzeres van de basisschool die met tranen in de ogen vertelt, dat de Joden Jezus hebben gekruisigd en daarom nu voortaan als straf over de aardbol moeten zwerven en overal vervolgd worden. Ze zei het niet, natuurlijk niet, maar het klonk als *'eigen schuld dikke bult!'* Mijn oude godsdienstleraar op de middelbare school had toch gelijk als hij herhaaldelijk opmerkte: *'It binne en bliuwe Joaden en dan wilst it wol!'* Of niet soms! Die oude kerkvader had toch zeker gelijk, toen hij opmerkte dat die Godmoordenaars hun plaats in de hemel verspeeld hebben en helemaal hun rol als volk van God! Niet de Joden behoren meer tot Gods volk, maar wij als gemeente, wij hebben die plaats ingenomen! Ja, toch. Zo is het ons toch door de eeuwen toch steeds in de kerken voorgehouden? De vervangingstheologie leert dat, de gemeente in de plaats van Israël is gekomen.

Maar, lieve mensen, vooral deze foutieve exegese van Mat 27:25 is de oorzaak van de bouw van de gaskamers, oorzaak van de pogroms in Rusland, oorzaak van de 5 miljoen vermoorde Joden tot 1925 en de 6 miljoen in de laatste W.O. Maar deze vervangingstheologie leeft nog,

zowel in evangelische gemeenten als in (wat wordt aan geduid als) de traditionele gemeenten. Ik kom het tegen, onlangs nog in een gemeente die ik bezocht en dan slaat de schrik en de wanhoop mij om het hart. Ik hoop, dat d.m.v. deze twee artikelen we voorgoed in ons denken een punt kunnen zetten achter de foutieve exegese waarmee ook theologen van naam ons mee hebben besmet, maar waar gelukkig tegenwoordig andere theologen afstand van hebben genomen.

Dan begint Mt 27:25 met de woorden: *'en al het volk antwoordde...'* *'Al het volk'*? Wie zijn dat? Alle Joden van noord tot zuid? Alle inwoners van het toenmalige Israël? Die Joodse ouders van wie de Heiland een kind heeft genezen? Die man die bevrijd is van boze geesten? Het dochttertje van Jäirus? De bloedvloeiende vrouw die genezen is? Die Halleluja – roepers van kortgeleden? Zouden die werkelijk gekrijst hebben, dat de Here Jezus aan het kruis moest??? Welnee!! Het is de groep mensen die in vs 20 aangeduid wordt met 'menigte'.

'En al het volk' wil niet zeggen: alle inwoners van Israël, maar al het gewone volk dat daar aanwezig was naast de overpriesters en oudsten. Wellicht mensen die niets hadden met die Jezus uit dat achtergebleven Galilea, die predikt dat je je vijanden moet liefhebben. Die zoon van een timmerman, en die noemt zich de Messias....moet je je voorstellen?? Aan zo iemand hadden zij geen boodschap! Zij wilden die andere Jezus, Jezus Barabbas, de vrijheidsstrijder. Daarvoor waren ze hier naartoe gekomen: *'Leve Jezus Barabbas!'* Je kunt en mag onmogelijk het hele Joodse volk aansprakelijk stellen voor wat daar voorviel.

Zijn deze Joden dan niet medeverantwoordelijk voor de kruisiging van de Here Jezus! Natuurlijk wel! Wat zegt Petrus in zijn beroemde Pinksterpreek, de oudste preek van de apostelen: *'Jezus, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood....'* (Hnd 2:23), ja, ze zijn schuldig, maar met welke woorden vult Petrus dat aan in zijn toespraak in de zuilengang van Salomo (Hnd 3:17): *'ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld!'* Nergens is de Bijbel komen we tegen, dat de Here God Zijn volk zonder meer veroordeeld en verstoten heeft. U moet beslist thuis Hnd 5:30-31 eens lezen. Daar staat, samengevat, dat de Here Jezus, door de Joden aan het Kruis geslagen is, door God is opgewekt en verhoogd. Waarom? Zie dat ontroerde me, de reden is: *'om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken!'*

Dat is geen vloek, maar zegen !! En wat was het eerste kruiswoord van de Here Jezus? *'Vader, vergeef hen hun, want zij weten niet wat zij doen!'* (Lu 23:34). Daarmee doelt Jezus zowel op de Joden als op de Romeinen.

De God van Abraham, Izaak en Jacob, die in Jezus Christus ook onze God is, zegene U.

(wordt vervolgd)

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)