



Vragen aan de Fontein

'ZIJN BLOED KOME OVER ONS EN ONZE KINDEREN'

Deel 2.

Vraag:

Wat moet ik eigenlijk aan met de woorden uit Mt 27:25? Hebben de Joden met die woorden alle ellende niet zelf over hun leven uitgeroepen ?

Antwoord :

Ik beëindigde het vorige artikel n.a.v. een vraag betreffende Mt 27:25 met de woorden: Zijn deze Joden dan niet medeverantwoordelijk voor de kruisiging van de Here Jezus ! Natuurlijk wel! Wat zegt Petrus in zijn beroemde Pinksterpreek, de oudste preek van de apostelen: *'Jezus, hebt gij door de handen van wetteloze mensen aan het kruis genageld en gedood....'* (Hnd 2:23), ja, ze zijn schuldig, maar met welke woorden vult Petrus dat aan in zijn toespraak in de zuilengang van Salomo (Hnd 3:17): *'ik weet, dat gij uit onkunde hebt gehandeld!'* Nergens is de Bijbel komen we tegen, dat de Here God Zijn volk zonder meer veroordeeld en verstoten heeft. U moet beslist thuis Hnd 5:30-31 eens lezen. Daar staat, samengevat, dat de Here Jezus, door de Joden aan het Kruis geslagen is, door God is opgewekt en verhoogd. Waarom ? Zie dat ontroerde me, de reden is: *'om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken!'*

Dat is geen vloek, maar zegen !! En wat was het eerste kruiswoord van de Here Jezus?

'Vader, vergeef hen hun, want zij weten niet wat zij doen!' (Lu 23:34). Daarmee doelt Jezus zowel op de Joden als op de Romeinen.

Trouwens, wie zijn minstens zo schuldig aan de dood van de Here Jezus? Juist, de Romeinen, de Italianen ! Omdat Pilatus en zijn onderdanen Jezus gekruisigd hebben, zijn daarmee dan alle Italianen tot op de dag van vandaag vervloekt? Onzin! Trouwens de Romeinse soldaten die daar in Israël dienden, waren grotendeels Germanen, afkomstig uit West-Europa. Zijn daarom tot op de dag van vandaag alle Europeanen vervloekt, omdat zij wellicht de spijkers door de polsen van de Heer joegen? Als een stel hooligans, een stel malloten, uit Rotterdam pogingen doen om het Feyenoord – stadion af te breken, zijn daarmee dan alle oprechte Feyenoord – fans veroordeeld? Wanneer zal de kerk eens recht doen aan deze tekst en daarmee aan de Joden? *'Al het volk'* wil zeggen: de meute die daar op dat moment aanwezig was.

Dan gaat de tekst verder met de woorden: *'Zijn bloed kome over ons en onze kinderen'*. Hier staat toch duidelijk, dat de Joden een vloek over zichzelf uitspreken? Maar dat staat er niet.

LET OP: Het hele woord *'kome'* staat niet eens in het Grieks ! Letterlijk staat er: *'het bloed van Hem over ons en de kinderen van ons'*. Dat is een uitdrukking uit een andere cultuur.

Zulke uitdrukkingen kennen wij ook. Als we b.v. zeggen *'het is hier een zwijnestal'* dan heeft dat helemaal niets met varkens te maken of, als we opmerken *'ik ha my de bûsen ut-skoard'*, heeft dat niets te maken met kapotte broekzakken. Zo hebben we in Mt 27:25 te maken met een formulering die afkomstig is uit het OT. In het verhaal in Jozua over de spionnen die in opdracht van Jozua de stad Jericho moeten verkennen, zeggen deze spionnen tegen Rachab, dat ze een rood snoer uit het raam moet hangen en dat ze haar familie bij zich in huis moet nemen, en dan zeggen de spionnen: *'Ieder, die dan uit de deur van zijn huis naar buiten gaat, diens bloed komt op zijn eigen hoofd....'* (Joz. 2:19). Als iemand dan het huis toch verlaat en er overkomt hem/haar iets, dan is dat zijn eigen verantwoordelijkheid. Meer niet. Zo ook in Mat. 27.

Pilatus is van Jezus' onschuld overtuigd en de bijeen gestroomde menigte zegt o.l.v. hun geestelijke leiders: *'Pilatus, als U de verantwoordelijkheid niet op U durft te nemen, dan doen wij het wel!'* Meer niet en ook niet minder.

Maar hoe zit het dan met de woorden: *'onze kinderen'*? Eeuwen lang is dat uitgelegd, alsof de vloek niet enkel de toenmalige Joden betrof, maar ook hun nageslacht. Dat ook het nageslacht de dupe zou zijn van wat daar voor het paleis van Pilatus voorgevallen is. Dat de slachtoffers van Auschwitz en de Palestijnse zelfmoordenaars dat lot te danken hebben aan het feit, dat hun voorvaderen Jezus aan het Kruis hebben geslagen. Maar, lieve mensen, dat is in tegenspraak met de Bijbel, waarin ik lees, dat kinderen nooit door de Here gestraft worden om datgene wat de ouders hebben uitgehaald (Jer. 31:29; Eze 18:2). Ja, maar er staat toch: *'ons en onze kinderen'*. Ja, zeker, maar het betekent niet meer dan er staat: *'Wij en ook onze kinderen die hier naast ons staan nemen de verantwoordelijkheid op ons.'* Ja, maar broeder, er staat toch ook in de Bijbel, dat *'de ongerechtigheid van de vaders bezocht wordt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht'* (Ex 20:5), jawel, maar deze tekst staat in een geheel andere context en kan hier niet met zo maar bijgesleept worden. Dat is te vaak gedaan en dan redeneerde men vervolgens: toen in het jaar 70 Jeruzalem werd verwoest en een miljoen Joden werden vermoord, was dat de straf voor de kinderen van de ouders die *'Kruisig Hem!'* hebben geschreeuwd. Derde en vierde geslacht, weet je wel! Broeders en zusters, met zo'n verklaring die ik tot aan vandaag in commentaren terug vind, laat je de Bijbel buiksprekken.

Trouwens wees eens eerlijk: wie heeft nog nooit in zijn leven gevloekt, bv. als je je met de hamer op je duim sloeg, tegen een openstaande kastdeur opliep, je struikelde over de rondslingerende schoenen van een ander, omdat..... enfin, vul maar in. Als enkel die mensen aan het avondmaal zouden mogen deelnemen, die nog nooit in hun leven in een opwelling GVD of een verbastering daarvan hebben geuit, dan zou het wel eens een heel klein groepje kunnen zijn. Maar met dat GVD hebben we wel, wellicht in onwetendheid, een vloek over onszelf uitgesproken. Binnenkort wordt in de gemeente weer avondmaal gevierd en waarom mag U straks in alle vrijmoedigheid aanzitten aan de tafel des Heren, omdat U weet van dat Kruis, omdat U weet, dat alle zonden door het offer van de Here Jezus zijn verzoend en dat Uw kinderen misschien wel de gevolgen van Uw daden zullen moeten ondergaan, maar nooit de straf.

'Zijn bloed over ons en onze kinderen', wat is de verkeerde uitleg van die tekst, de uitleg buiten de context om, in de geschiedenis vaak aanleiding geweest tot vervolging en moord op Joden. Nergens wordt in de Bijbel aan het bloed van de Here Jezus een veroordelende of vervloekende werking toe geschreven, maar het bloed van de Here Jezus is enkel genezend, heilbrengend en vergevend van karakter. Deze week dacht ik plotseling: de Joden, daar voor het gerechtsgebouw van Pilatus hebben het natuurlijk niet door gehad, maar in hun onwetendheid hebben ze geen vloek over zichzelf uitgesproken, maar veeleer een belofte, een wens.

'Zijn bloed over ons en onze kinderen...!' NI. de wens, dat zij ook deel zullen hebben aan het verlossende bloed van de Here Jezus. Ja, U hebt mij goed begrepen: ik ben tegenstander van

de twee – wegen – leer, d.w.z. dat de heidenen alleen verlost kunnen worden door het offer van de Here Jezus, maar dat de Joden wel zonder de bloedstorting van de Here Jezus kunnen. Als de Here Jezus zegt: *'Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven!'*, spreekt Hij in de eerste plaats de Joden aan. Als Petrus en Johannes voor de Joodse Raad staan (Hnd 4), spreekt Petrus de bekende woorden: *'En de behoudenis is in niemand anders, want er is onder de hemel geen andere naam gegeven aan de mensen, waardoor zij behouden worden'*, en dan wordt de naam van de Here Jezus bedoeld. En dat geldt niet enkel voor de Joden, maar ook voor ons! En wij ? Gelden voor ons ook niet de woorden van de profeet Jesaja (53:5): *'Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld; de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden'*. Of zoals Paulus schrijft in Ro 4:25: *'die is overgeleverd om onze overtredingen en opgewekt om onze rechtvaardiging.'* Ja, de Here Jezus is ook voor onze overtredingen aan het Kruis geslagen.

Wie denkt daarbij niet aan het 400 jaar oude en bekende gedicht van Jacobus Revius:

'En 't zijn de Joden niet, Heer Jesu, die U kruisten....'

En dat eindigt met de woorden: *'want dit is al geschied, eilaas, om mijne zonde'*

Kortgeleden las ik het volgende verhaal:

Jappie v.d. Plaats, net geslaagd voor zijn eindexamen gymnasium, was een Friese boerenzoon, 18 jaar, en tijdens de Tweede Wereldoorlog bracht hij eens zijn vader en de knechten hun eten op het land. Onder zijn kleren had hij belangrijke papieren verstopt die te maken hadden met het ondergrondse verzet, waar hij, zo jong als hij was, deel van uit maakte. Tot zijn schrik zag hij plotseling Nederlandse politieagenten, in dienst van de Duitsers, die alle voorbijgangers aanhielden. Jappie raakte in paniek en rende weg. De politieagenten sommeerden hem te stoppen, maar hij rende door totdat ze hem neerschoten. Jappie slaagde erin de papieren te voorschijn te halen en onder zijn bloedende lichaam te leggen. Zijn bloed doorweekte het papier. Toen men zijn dode lichaam weghaalde, werd het papier gevonden. Er was echter niets meer te lezen. Zijn bloed had alle tekst uitgewist, alle namen van verzetsstrijders, onderduikadressen enz. Zijn bloed had alle bewijsvoering weggedaan.

Wij als christenen uit de heidenen en ook de Joden, wij samen hebben geen foutloos en vlekkeloos verleden. Maar bij de viering het avondmaal mogen we gedenken, dat als we oprecht geloven in het verlossende werk van Jezus Christus, het bloed van de Here alles uitwist wat tegen ons zou kunnen getuigen. Wat kan ik er naar verlangen om samen met mijn Joodse broers en zusters het avondmaal te vieren, samen de Here Jezus te leven en te prijzen. Dat wij Joden en niet-Joden elkaar in de armen zullen vliegen en zullen juichen:

'Het is waar, echt waar! Zijn bloed, het bloed van de Here Jezus, over ons en onze kinderen!'

Ik weet het, het zal zeker ook eens gebeuren, dat heeft God beloofd.

De God van Abraham, Izaak en Jacob, die in Jezus Christus ook onze God is, zegene U.

Br. Kees van der Bijl (kvd bijl@gmail.com)