



Vragen aan de Fontein

‘KUN JE BIDDEN?.....BID DAN MEE!’

(Lu 11:1)

Deel 1.

Vraag:

Als ik met problemen worstel, zeggen mijn ouders altijd dat ik moet bidden. Ik vind bidden maar knap moeilijk.

Wat is bidden eigenlijk en hoe je dat ?

Antwoord :

Geweldig, dat je die vraag durft te stellen. Wees er van overtuigd, dat niet enkel jongeren worstelen met het zelfde probleem, ook oudere gemeenteleden zullen zich in jouw probleem herkennen.

Hoe lang is het geleden, dat je vader en je moeder je het tafelgebedje leerde: *‘Here, zegen dit eten om Jezus’ wil, amen’?* Herinner je je dat nog?

Hoe lang is het geleden, dat jij je handen mocht leggen in die van je vader en moeder en dat jullie samen biddend zongen:

‘Ik ga slapen, ik ben moe. ‘k Sluit mijn beide oogjes toe.

Here, houd ook deze nacht over mij getrouw de wacht.’

Herinner je je dat nog? Bid je eigenlijk nog wel eens? Nee, ik bedoel niet de handen vouwen en de ogen sluiten, omdat je dat zo gewend bent, maar bid je omdat je niet anders kunt en wilt? Ik hoorde eens van iemand, die na dertig jaar nog niet verder gekomen was, dan drie keer per dag te bidden: *‘Ikke pikke porretje, amen’*. Hoe staat het met jouw gebedsleven? Ouders, hebben jullie jullie kinderen leren bidden, echt leren bidden, of hebben jullie hen een gebed op leren dreunen?

Wat zeg je? Vind je bidden moeilijk? Wel je bent de enige niet. Vroegen de discipelen niet aan de Here Jezus: *‘Heer, leer ons bidden?’* Kun jij bidden, of bid jij helemaal niet meer? Weet je soms niet wat bidden is? Bidden is praten met God. Bidden is God toegang geven tot alle facetten van je leven, ook je vragen, je moeilijkheden, je twijfels. Door middel van de Bijbel spreekt God tot jou, door middel van het gebed kun jij met God praten. Eigenlijk zeg ik het verkeerd. Door middel van het gebed **moet** je met God spreken. Ja, het **moet**, omdat God dat van je vraagt. Hoe vaak heb ik kreet al niet gehoord: *‘Bidden? Ik bid wanneer ik behoefte heb.’* We raken nu één van de kernpunten. Iemand die bewust voor Christus heeft gekozen, moet beseffen, dat God gebed eist.

‘Zoek Mijn aangezicht.’ (Ps 27:8). Deed je dat ?

'Zoekt de Here, terwijl Hij zich laat vinden; roept Hem aan, terwijl Hij nabij is'. (Jes 55:6)
Zocht je oprecht de Here God?

'Roep tot Mij en Ik zal u antwoorden en u grote, ondoorgrondelijke dingen verkondigen, waarvan gij niet weet.' (Jes 33:3) Dat is een geweldige tekst en bij deze tekst moet ik altijd denken aan de woorden van Luther: 'We bidden om zilver, maar God geeft ons dikwijls in plaats daarvan goud.'

'Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God.' (Fil 4:6) Ergens anders zegt Paulus:

'Verblijd u te allen tijde, bid zonder ophouden, want dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van U.' (1Th 5:16-18. Zie ook: Ef 6:18; Col 4:2,3; Ef 3:20; Ro 12:12) Heb je het gelezen? *'Wat dat is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van U'*. Bidden is een kwestie van gehoorzamen. Ben jij een gehoorzaam christen? Staat Christus is het middelpunt van je hele doen en laten? Ben je bereid te doen wat God in Zijn Woord van je vraagt? Onlangs zei een familielid tegen mij: 'Wat haalt bidden nu eigenlijk uit? 'k Werkte me laatst rot voor een proefwerk, bad voor een negen en wat kreeg ik.....? Een vier! Bidden? Geef mij maar een portie geluk.'

Hoort God ons eigenlijk wel? Weet je, als je iemand wilt bellen, zul je eerst het nummer moeten intoetsen, moeten spreken enz. Ook ons gebed moet aan bepaalde voorwaarden voldoen.

De eerste voorwaarde is: **GELOOF**.

Lees maar mee: *'En al wat gij in het gebed **gelovig** vragen zult, zult gij ontvangen'* (Mt 21:21,22). Iemand zei eens: 'Het gebedsleven is de graadmeter van het geloof.' Wanneer je weinig of niet bidt, is het goed je af te vragen hoe het met je geloof staat. De Here God stelt geloof als voorwaarde. *'U geschiede naar Uw geloof!'* (Mt 8:13). De vraag is, of je bewust voor de Heer hebt gekozen en probeert je geloof ook waar te maken in het dagelijkse leven. Geloven wil zeggen, dat Christus het in jouw leven voor het zeggen heeft (Ga 2:20). Als je oprecht gelooft, besef je de waarde van Jezus' woorden: *'Zonder Mij kunt gij niet doen.'* (Joh 15:5). Geloven is het roer van je leven in handen van Jezus geven. De pogingen om je gebedsleven nieuw lieven in te blazen, zullen mislukken, als je je niet tegelijkertijd meer richt op God. *'.....al wat gij in het gebed **gelovig** vragen zult...'*. Op allerlei plaatsen in de Bijbel wordt deze voorwaarde toegelicht. *'Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hebt geloof in God. Voorwaar, Ik zeg u, wie tot deze berg zou zeggen, hef u op en werp u in de zee **en in zijn hart niet zou twifelen, maar geloven, dat hetgeen hij zegt geschiedt, het zal hem geschieden. Daarom zeg ik u, als wat gij bidt en begeert, gelooft, dat gij het hebt ontvangen en het zal geschieden'*** (Mr 11:13-25). Dat is nog al wat. Een geloof dat bergen verzet (1Co 13:2) en dat vrij is van twijfel *'want zulk een mens moet niet menen, dat hij iets van de Here zal ontvangen....'* (Jak 1:7). Twijfel je wel eens? Ik wel! Ik heb perioden, dat de twijfel mij opvreet, dat ik het zou kunnen uitschreeuwen: 'Heer, waar bent U?' We worden momenteel in onze vriendenkring geconfronteerd met een paar zeer ernstige gevallen van kanker. Er wordt zo intens voor hen gebeden.... 'Heer, waar ben U?' Herken je dat? Bid dan maar zoals die vader van die bezeten jongen: 'Ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp' (Mr 9:24), en zijn zoon werd genezen (vs 29).

Geloof jij? Kun je bidden? Bid dan mee!

Er is nog veel meer te zeggen over het gebed. Nu heb je voor deze keer denkstof genoeg. De volgende keer gaan we verder.

Gods zegen gewenst!!

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)