



## Vragen aan de Fontein

### STERVEN EN DAN...? (4)

In het vierde artikel over het onderwerp 'sterven en dan' zijn we toe aan het beantwoorden van de volgende vraag:

#### Vraag:

*Is er herkenning in de hemel ?*

#### Antwoord :

Uit een recent onderzoek van het 'LifeWay Research' - instituut is gebleken, dat gemiddeld slechts 45% van de mensen gelooft, dat ze na hun sterven in de hemel komen. Dat kleine percentage is heel opvallend, omdat vrijwel alle mensen beweren, dat ze ervan overtuigd zijn, dat ze na hun overlijden weer verenigd zullen worden met hun reeds overleden geliefden.

Zal er in de hemel herkenning zijn ?

Je kunt je afvragen, of dit probleem dermate belangrijk is, dat het verantwoord is daar een artikeltje aan te wijden. Ik las deze week in een Duits tijdschrift een interview met Samuel Koch, een bekende sporter die door een ongeluk een dwarslaesie heeft opgelopen en daardoor zich enkel kan verplaatsen in een rolstoel. Hij verzucht: 'Wanneer je dadelijks moet leven met onnoemelijk veel pijn en klaar moet komen met het feit, dat je voortaan verlamd je leven moet doorbrengen in een rolstoel, dan maak je je niet meer druk over onbenullige zaken zoals vragen of het b.v. gloeiend heet in de hel is en, of honden wel of niet in de hemel komen.' Ik denk, dat hij gelijk heeft en ik zou aan de vraag of er herkenning in de hemel is, dan ook geen aandacht hebben geschonken als de Bijbel daarover geen uitsluitsel zou hebben gegeven. Ik weet het, er zijn meer zaken die we **niet** weten over het verblijf in de hemel, dan dat we **wel** weten. Van drie zaken mogen we in ieder geval zeker zijn:

1. We zijn bij *Jezus* (Lu 23:43).
2. We zijn bij de *Heer* (2Co 5:8)
3. We zijn bij *Christus* (Fil 1:23).

Samengevat: we zullen daar zijn waar de Here Jezus Christus is.

Hier en daar wordt in de Bijbel een tip van de sluier opgelicht en ons een glimp gegund in de hemelse heerlijkheid. Zo weten we b.v. op grond van Lu 20:35, dat de huwelijksband zoals die op de aarde bestaat, in de hemel niet wordt voortgezet.

Als ik voorheen rouwdiensten leidde, werd mij na afloop geregeld de vraag betreffende herkenning in de hemel gesteld, alsof dat feit belangrijker zou zijn dan dat we de Heer dan zullen zien 'van aangezicht tot aangezicht' (1Co 13:12). Zal ik in de hemel meer van mijn vrouw houden dan van alle andere gelovigen die ik in de hemel zal ontmoeten? Ik denk het niet, maar ik ben ervan overtuigd, dat mijn liefde voor de Here Jezus alles zal overschaduwen.

Is er herkenning in de hemel?

Laten we Gods Woord er maar eens op naslaan.

**Mt 8:11:** *'Ik zeg u, dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen met Abraham en Isaak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen;'*

Als de gelovigen ( en nu vertaal ik het maar eigentijds ) samen met de aartsvaders aan dezelfde tafel zullen zitten, dan moeten ze Abraham, Izaäk en Jacob toch zeker kunnen herkennen.

**Lu 13:28:** *'Daar zal het geweest zijn en het tandengeknars, wanneer gij Abraham en Isaak en Jakob zult zien en al de profeten in het Koninkrijk Gods, maar uzelf buitengeworpen'.*

Dat gelovigen de aartsvaders zullen herkennen, daarbij kunnen wij ons wat voorstellen, maar wist U, dat zelfs de ongelovigen de aartsvaders en de profeten zullen herkennen, al is dat vanuit een ander gezichtsveld.

**Ge 37:35:** *'Al zijn zonen en al zijn dochters deden hun best hem te troosten, maar hij weigerde zich te laten troosten, en zeide: Neen, rouw dragend zal ik tot mijn zoon in het dodenrijk neerdalen. En zijn vader beweende hem'.*

Jacob had het (overigens onjuiste ) bericht ontvangen, dat zijn lievelingszoon, Jozef, door een wild dier zou zijn verscheurd. Bij al het verdriet is hij er vast van overtuigd, dat hij Jozef na zijn sterven weer zal ontmoeten.

**2Sa 12:23b:** *'Ik zal wel tot hem gaan, maar hij keert tot mij niet terug'.*

Datzelfde geloofde koning David ook. Eenmaal zou hij weer verenigd worden met zijn overleden zoontje. Die overtuiging was de reden, dat hij weigerde te vasten n.a.v. het verlies van het zoontje van hem en Bathseba. Ja, de zekerheid, dat hij later zijn zoontje weer zou zien, gaf hem de kracht zijn vrouw te troosten in haar grote verdriet om dit verlies.

**Mt 17:3:** *'En zie, hun verschenen Mozes en Elia, die met Hem spraken'.*

Wellicht is dit één van de meest overtuigende teksten, die een antwoord geven op de vraag of er herkenning na het overlijden is. We kennen de woorden van deze tekst uit de geschiedenis die bekend staat als 'De verheerlijking op de berg'. Dat Petrus, Johannes en Jakobus de Here Jezus herkennen, is vanzelfsprekend. Ze trekken immers dagelijks met Hem op, maar dat ze de twee andere mannen herkennen als Mozes en Petrus is wel heel bijzonder. Ze hadden deze twee belangrijke figuren uit het OT immers nog nooit ontmoet. Voor mij is dit een overtuigend bewijs, dat ik later mijn gelovige, overleden geliefden weer terug zal zien de hemel of het paradijs, hoe U die plaats maar wilt duiden.

**Lu 16:23:** *'Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in het dodenrijk zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot'.*

Een Bijbelgedeelte waar we in het volgende artikel aandacht aan zullen besteden, is de geschiedenis ( of is het een gelijkenis ? ) van de 'Rijke man en de arme Lazarus' (Lu 16:19-31). De rijke man die zich onder verschrikkelijke pijnigingen in de Hades (= dodenrijk) bevindt, ziet in het andere gedeelte van het dodenrijk, dat wij het Paradijs noemen, Lazarus in de schoot van de aartsvader Abraham. Wat de betekenis van 'de schoot van Abraham' is, hoop ik DV in het aangekondigde artikel te verklaren, maar zoveel is wel duidelijk, dat de ongelovige, rijke man in staat was niet enkel Lazarus, die hij iedere dag bij het verlaten van zijn woning had gezien, te herkennen, maar óók de aartsvader Abraham, die hij nog nooit in levende lijve had gezien.

**1Co 13:12**: *‘Want nu zien wij nog door een spiegel, in raadselen, doch straks van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik onvolkomen, maar dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben.’*

Ik besef prima, dat deze tekst niet direct slaat op het herkennen van onze geliefden wanneer we samen met hen in de hemel zijn, maar het principe is verhelderend: zoals de Here Jezus mij helemaal door en door kent, zo zal ik in de hemel Hem en ook de ander kennen op een manier die veel mooier is dan op aarde kan worden bereikt. Steeds als ik de uitdrukking ‘van aangezicht tot aangezicht’ lees, ontroert het mij. Het betreft een Bijbelse uitdrukking voor directe communicatie (zie: Ge 32:30; Nu 12:8). Zo sprak God met Mozes ‘van aangezicht tot aangezicht’ of zoals het letterlijk in het Hebreeuws luidt ‘van mond tot mond’. Kan het intiemer?

Als wij bij de Heer zijn (2Co 5:8) zullen niet enkel al onze vragen zijn beantwoord, maar zal de Heer ons volledig kennen en wij Hem. Niet enkel Hem zullen we kennen, maar ook onze geliefden.

Hoe ? Wellicht veel verrassender dan we nu kunnen bedenken.

Zolang wij nu nog aarde zijn, moet onze wens dezelfde zijn als die van Paulus, zoals hij die verwoordt in Fil 3:10,11: *‘Dit alles om Hem te kennen en de kracht zijner opstanding en de gemeenschap aan zijn lijden, of ik, aan zijn dood gelijkvormig wordende, zou mogen komen tot de opstanding uit de doden’.*

De Heer zegene U.

Br. Kees van der Bijl ([kvdbijl@gmail.com](mailto:kvdbijl@gmail.com))