



Vragen aan de Fontein

'ER ZIJ LICHT' (Genesis 01:03)

Vraag:

In Ge 1:3 lees ik, dat God het licht schept, maar in Ge 1:14 worden pas de hemellichamen geschapen. Waar komt dat licht uit vers 3 dan vandaan ? Daar begrijp ik niets van

Antwoord :

Beste vragensteller, je bent niet de eerste en enige die met deze vraag worstelt. Ik las twee weken geleden in 'Vrij Nederland' een interview met een predikant die met dezelfde vraag in zijn maag zat. Hij zei het geloof vaarwel en werd zelfs voorzitter van het 'Atheïstisch Verbond'. In het bewuste interview merkt hij op: *'Neem het verhaal van Genesis, dat ik ooit voor waarheid heb aangenomen. Nu bekroop me de gedachte: het is niet logisch. Hoe kan het, dat er eerst licht en donker was, en dat God een paar dagen later pas de zon en de maan schiep? Dat is toch onmogelijk?'* Wanneer je dat op je in laat werken, lijkt dat in eerste instantie ook onmogelijk en onlogisch. Het lijkt me overigens ook onmogelijk en onlogisch, dat als je als predikant geconfronteerd wordt met eerder genoemd probleem, je dan niet biddend, studierend en worstelend probeert een oplossing te vinden.

Vers 3 van Genesis 1 begint met de woorden: *'En God zeide...'* Die woorden komen 10x in dit hoofdstuk voor. We hebben een sprekende God en al sprekend schept Hij. Als God spreekt, dan gebeurt er iets. Dat wordt heel duidelijk in Ge 1. Het spreken van de Here God heeft dadelijk iets te maken met Zijn handelen, of zoals het in het Duits zo fraai heet, dat Gods Woord een 'Tatwort' is. Als de Heer spreekt, gebeurt er iets (Ge 1:3,7,16,21,25,27). Opvallend is echter, dat hoewel de Here God tijdens de gehele scheppingsprocedure spreekt en handelt, op de eerste scheppingsdag enkel spreekt en niet iets 'maakt' en niet handelt zoals op de andere scheppingsdagen. Op de eerste scheppingsdag sprak God: *'Er zij licht'*, in het Hebreeuws maar twee woorden en op deze woorden volgt geen activiteit.

'Er zij licht..' Deze woorden hebben door de eeuwen heen de gelovige altijd geboeid. Schiep de Here God dan het licht? Dat vermeldt onze tekst niet en ik ben ervan overtuigd, dat de Here God het licht niet schiep, maar als het ware de aanwezigheid van het licht beveelt. De Here God hoeft het licht niet te scheppen, want God is licht en de bron van alle licht (Da 2:22; Job 36:30; 38:19; Ps 104:2; 1Ti 6:16). De mens kan zich niet voorstellen, dat er buiten de hemellichamen licht zou zijn, maar dat is de werkelijkheid tot de vierde scheppingsdag en dat licht dat de aarde de eerste drie dagen bescheen, had dus een andere bron, nl God zelf.

Iemand zou kunnen opmerken, dat vanaf het moment, dat de Here God zei: *'Er zij licht..'* meteen de afwisseling van dag en nacht ontstond (Ge 1:4) en is daarvoor niet het licht van de zon en de maan noodzakelijk? Nee! De Here God beveelt de aanwezigheid van het licht en

dat licht schijnt vanuit een bepaalde hoek op de draaiende aarde en dat veroorzaakt de afwisseling van dag en nacht. Over de eigenschappen van het licht dat de aarde de eerste drie dagen verlichtte, tasten wij in het duister. Samengevat zou men kunnen zeggen: het betreft oerlicht en de Here God is de Bron.

Vanaf de vierde scheppingsdag zijn de hemellichamen de lichtdragers. In veel culturen werden in het verleden de hemellichamen als goden vereerd en speelden deze hemellichamen een rol in de afgoderij, waarzeggerij en toverij. Zo werd in Egypte o.m. de zonnegod Ré (of Ra) aanbeden en de Bijbel vermeldt, dat Jozef trouwde met Asnath, de dochter van de heidense priester van On, de stad die aan deze zonnegod was gewijd (Ge 41:45,50; 46:20).

Wat een zegen, dat wij ons geloof in de scheppende God niet hoeven op te geven, omdat er in de Bijbel gebeurtenissen worden beschreven die ogenschijnlijk haaks staan op onze menselijke logica. Laten wij ons maar vasthouden aan de waarheid van Gods Woord (Joh 17:17).

De Heer zegene U !

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)