



## Vragen aan de Fontein

### 'HET VOLGEN VAN DE HERE JEZUS'

#### Deel 1.

#### Vraag:

*Ik ben een tiener en ik hoorde aan tafel laatst voorlezen uit het Mattheus – evangelie en daar staat, dat je een volgeling van de Here Jezus moet zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?*

#### Antwoord :

Fijn, dat ook tieners vragen insturen en eerlijk is eerlijk, eigenlijk zat ik te wachten op deze vraag. Ik weet uiteraard niet welk Bijbelgedeelte bij jullie aan tafel is gelezen, want het ww 'volgen' komt zo'n 14x in het evangelie van Mattheus voor, maar dat zou b.v. best Mt 16:24 kunnen zijn. Eigenlijk wil ik wel zoveel over dit onderwerp kwijt, dat ik twee artikelen nodig denk te hebben om jou duidelijk te maken, wat de Bijbel verstaat onder het volgen van de Here Jezus.

Toen ik enige tijd geleden op een evangelisatiebijeenkomst moest spreken, kreeg ik op de vraag 'Wat doe jij met je leven?' de reactie: 'Wat kan U dat eigenlijk schelen!' Hoe zou jij op die vraag van mij antwoorden? En toen ik op een avond eens over de kermis liep, stond er een jonge man naar de op en uit flitsende lampjes te kijken. Toen ik hem vroeg, of het kermisfeest hem aanstond, zei hij schouderophalend: 'Och, jong, een mens wil wel eens wat, maar een feest? Kom nou!' Op mijn vraag of hij wel van het feest waarover de Bijbel spreekt, had gehoord, reageerde hij alsof er een inbreuk op zijn intimiteit werd gedaan, met: 'Ik kan mijn eigen feestjes wel bouwen. Daar heb ik jou en jouw God niet bij nodig. Garanderen jullie mij soms geluk?'

Ik ken jou, als de vraagsteller, wel niet, maar ik waag het er maar weer op via dit artikel: 'Ben je gelukkig?' Misschien vraag je ook wel, zoals die man op de kermis: 'Kun je me dat geluk garanderen?' Ik kan je dat garanderen, omdat ik zelf dat geluk gevonden heb. Met een woordspeling zou ik kunnen zeggen: Ik mag van geluk spreken, en ook schrijven!

Het moet er toch van komen en daarom nu maar direct: Dit geluk is enkel te vinden bij de Here God. Dit geluk kun je enkel vinden door in de Here God te geloven. Misschien denk je: wat een goedkoop geklets! Geloof? Leer ze me kennen die zgn. gelovigen! Wat brengen ze van hun geloof terecht? Wat bakken ze ervan ? Hoeveel kerken en kerkelijke gemeenten zijn er haast ook weer in Nederland? Geloof in God? Waarom niet in Boeddha of Allah? Ik zeg het maar weer: Wil je geluk, blijvend geluk, eeuwig geluk, dan zeg ik je, dat je dat alleen

krijgt als je in Jezus, de Zoon van God gelooft (Joël 2:32; Hnd 2:21; Ro 10:8-10,13; 1Co 15:2). Hoe ik dat weet? Uit de Bijbel (Joh 5:24). Dat ik in dit artikel het antwoord aan jou onderbouw met teksten uit de Bijbel, is niet om interessant te doen, maar om jou te prikkelen de Bijbel eens van de plank te pakken en de teksten op te zoeken. De enige manier om mijn woorden en gedachten hieromtrent te controleren, is: Lees in de Bijbel! Als je in een appel bijt, zul je misschien even aan de smaak moeten wennen, maar dan pas weet je of een aangeprezen appel ook werkelijk lekker is. Lees onbevooroordeeld de Bijbel en je zult een nieuw mens worden, of zoals de Bijbel zegt 'een nieuwe schepping' (2Co 5:17; Ga 6:15 ) door de kracht van de Heilige Geest (Joh 6:63; Ro 8:11,16; 2Co 3:6; Joh 3:1-21; 1Co 12:3; Tit 3:4-8). Weet je waaraan het te herkennen is, dat een mens een nieuwe schepping is? Wel, in zijn leven moet iets te merken zijn van liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Ga 5:18-26; Col 3:5-17; Ef 4:17-32). Als je Jezus gaat volgen, zul je zo'n nieuw mens worden.

Misschien zeg je, dat heb ik al zo vaak gehoord, dat weet ik zo langzamerhand wel. Ik geloof echt wel, dat er wat is. Fijn, dat je gelooft, maar in wie geloof je dan eigenlijk? Waaruit blijkt je geloof? Theun de Vries, een bekende schrijver en dichter afkomstig uit Friesland, vertaalde een Spaanse copla als volgt: *'Een boom kent men aan zijn blâden, een christen aan zijn daden'*. Van de apostelen wordt gezegd, dat ze door hun woorden en daden herkend werden als mensen die bij Jezus hoorden (Hnd 4:13,14). Herkent men jou aan je daden? Zo niet, dan moet je je maar eens afvragen, of je wel persoonlijk een keuze voor de Here Jezus hebt gemaakt. Een nieuw mens, een nieuwe schepping, een christen zijn, wil zeggen, dat je bereid bent de Here Jezus onvoorwaardelijk te volgen. Ik herhaal: onvoorwaardelijk!

Als Jezus Zijn eerste discipelen roept en hen aanbiedt Hem te volgen, staat er in de Bijbel: *'Zij nu lieten terstond hun netten liggen en volgden Hem (Mt 4:20)*. Even verder staat: *'Zij lieten dan terstond ( = onmiddellijk ) hun netten liggen en volgden Hem'* (Mt 4:22). Jezus volgen betekent radicale beslissingen nemen. Jezus zegt tegen Mattheus: *'Volg Mij!'* (Mt 9:9; Lu 5:28) Wat doet Mattheus? Er staat in de Bijbel: *'En hij liet alles achter, stond op en volgde Hem'* (Lu 5:28). Dat was nog al wat ! Mattheus liet zijn winstgevend bedrijf, zijn vrienden, alles wat hem in de weg stond Jezus oprecht te volgen, in de steek. Als je nog niet gelukkig bent, als je nog niet vrede in je hart hebt, vraag je dan eens af of er iets tussen jou en God in staat, iets wat jou verhindert Hem te volgen.

Eens was het land Israël bezet door de Midianieten en wat was het eerste wat de nieuwe leider van het volk, Gideon, moest doen om vrede te krijgen? De gewijde plaats voor de afgod verwijderen en er voor in de plaats een altaar voor de Here God te bouwen (Ri 6:25,26). Zijn er in jouw leven ook van die gewijde plaatsen die eerst opgeruimd moeten worden, voor je vrede in je hart kunt krijgen? Verwijder ze dan ! Radicaal! Dat kan geweldig veel moeite kosten. Gideon kon er ook van mee praten, tenslotte stond de offerplaats op het erf van zijn vader en zijn vader, Joas, was de priester (Ri 6:25,26). Christus volgen is radicaal zijn. De Here Jezus zegt tegen iedereen en ook tegen jou: *'Kom, volg Mij!'* Wat doe jij? Nee, nee, geen gemaar. Dat zei de Here Jezus ook tegen een van Zijn discipelen die eerst nog zijn vader wilde begraven (Mt 8:21; Lu 9:59) en tegen degene die eerst nog afscheid wilde nemen van zijn familieleden (Lu 9:61). Niet uitstellen! Nu doen! Restloze overgave! Jezus wil nummer één zijn in je leven en Hij wil deze plaats met niets en niemand delen. De Here Jezus zegt Zelf: *'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig, en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig'* (Mt 10:37; Lu 14:25,26).

Pittige tekst, of niet soms? Als je al meende God te dienen, dan is dit een oproep tot bezinning. Al houd je nog zoveel van je meisje, je vriend, van je vrouw, van je man, van je kinderen, Jezus zegt: Dit komt allemaal op de tweede plaats. De liefde voor Mij moet alles te boven gaan.

Zo voor deze keer heb je denkstof genoeg, veronderstel ik. De volgende keer D.V. kun je het tweede deel van het antwoord op je vraag lezen.

Gods zegen gewenst!!

Br. Kees van der Bijl ([kvdbijl@gmail.com](mailto:kvdbijl@gmail.com))