



Vragen aan de Fontein

HET VOLGEN VAN DE HERE JEZUS'

Deel 2.

Vraag:

Ik ben een tiener en ik hoorde aan tafel laatst voorlezen uit het Mattheus – evangelie en daar staat, dat je een volgeling van de Here Jezus moet zijn. Wat moet ik me daarbij voorstellen?

Antwoord :

Weet je nog hoe we het eerst deel van het antwoord beëindigd hebben?

De Here Jezus zegt : *'Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig, en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig en wie zijn kruis niet opneemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig'* (Mt 10:37; Lu 14:25,26). Pittige tekst, of niet soms? Als je al meende God te dienen, dan is dit een oproep tot bezinning. Al houd je nog zoveel van je meisje, je vriend, van je vrouw, van je man, van je kinderen, Jezus zegt: Dit komt allemaal op de tweede plaats. De liefde voor Mij moet alles te boven gaan.

Nogmaals, durf je Jezus te volgen? Durf jij de consequenties te nemen? Nu moet je niet zeggen: 'Ik weet het nog niet. Moet het zo heftig? Ik ben immers als kind gedoopt, of opgedragen, ben christelijk opgevoed, heb een christelijke school bezocht, ben op catechisatie of Bijbelstudie geweest, ga naar de kerk/gemeente, wat wil je nog meer?' Weet je, dat er mensen zijn die wonderen in de naam van de Here Jezus gedaan hebben en dat deze mensen bovendien geestelijke en lichamelijke zieken hebben genezen en dat de Here Jezus, wanneer het laatste oordeel over de mensen geveld zal worden, tegen hen zal zeggen: *'Ik ken je niet!'* (Mt 7:22,23) . Andere mensen zullen zeggen: *'Wij hebben voor Uw ogen gegeten en gedronken en in onze straten hebt Gij geleerd.'* En weer zal de Here Jezus zeggen: *'Ik weet niet vanwaar gij zijt; gaat weg van Mij!'* (Lu 13:26,27).

Een christelijke opvoeding geeft je veel voordelen, dank God ervoor, maar een christelijke opvoeding geeft je God nog niet. Weet je waarom Christus niets van die mensen wilde weten? Wel, zij waren geen goede, echte volgelingen. Goede volgelingen zijn die mensen die niet die alleen maar horen naar wat de Here God in Zijn Woord zegt, maar daar ook naar leven. Voor een volgeling van de Here Jezus gelden de woorden: *'Geen woorden maar daden!'* (Jak 1:22; Ro 2:13) Wellicht heb je dit al wel duizend keer gehoord, maar heb je het wel eens in praktijk gebracht? Waarom staat de kerk/gemeente over het algemeen bij veel mensen slecht aangeschreven? Juist, omdat Gods woorden breken op de daden van de kerkmensen. Als je zegt, dat je christen bent, dan moet dat aan je daden te merken zijn. Johannes de Doper was geen gemakkelijk heerschap; weet je, wat die de mensen toeschreeuwde? *'Brengt dan vruchten*

voort, die aan de bekering beantwoorden' (Lu 3:8). Dat wil zeggen, als je zegt, dat je een kind van God bent, laat het dan merken. Johannes de Doper vervolgt: *'Ook ligt reeds de bijl aan de wortel van de bomen. Iedere boom dan, die geen goede vruchten voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen'* (Lu 3:9). Nogmaals: *'Een boom kent men aan zijn blâden, een christen aan zijn daden'*. Misschien word je nu onrustig, maakt een gevoel van wanhoop zich van jou meester en verzucht je: *'Wat moeten we dan in vredesnaam doen? Ik wil toch zo graag de Here Jezus volgen!'*

Zie, dat vroegen de mensen Johannes de Doper ook: *'Wat moeten wij doen?'* (Lu 3:10). Johannes ging toen niet geleerd doen, maar zei, dat als je werkelijk een kind van God wilt zijn, dan geef je als je twee jassen hebt, er een weg aan iemand die geen heeft, verder ben je eerlijk en is je houding t.o.v. andere mensen in orde. Als je de Here Jezus wilt volgen, zul je in de eerste plaats bewust voor Hem moeten kiezen en vervolgens, zal dat in je gewone doen en laten te merken moeten zijn. De Bijbel is daarin kristalhelder en bikkelhard. *'Indien iemand meent godsdienstig te zijn en daarbij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, diens godsdienst is waardeloos. Zuivere en onbevleete godsdienst voor God, de Vader is: omzien naar wezen en weduwen in hun druk en zichzelf onbesmet van de wereld bewaren.'* (Jak 1:26,27)

Durf jij de Here Jezus te volgen?

'Wie zegt, dat hij in Hem (= God) blijft, behoort ook zelf zo te wandelen, als Hij gewandeld heeft.' (1Joh 2:6) Jezus volgen wil zeggen: wandelen zoals de Here Jezus wandelde. Dat wil niet zeggen, dat je de Here Jezus moet imiteren, maar dat je jouw wil ondergeschikt maakt aan die van God. Jezus volgen wil zeggen: in Hem geloven en als logisch gevolg daarvan, doen wat Hij van je vraagt. Wanneer je zegt Jezus te volgen, maar bewust niet bereid bent te toen wat de Here Jezus van je vraagt, ben je een leugenaar, zegt de Bijbel (1Jo 2:4). Weet je, God volgen is vaak net iets anders als je zelf wilt. Van nature vinden wij onszelf zo belangrijk, dat God en de medemens op de tweede en derde plaats komen. We denken vaak, dat onze waarde afhangt van ons werk, onze studie, onze vriendenkring en ons gezin. Christus volgen is echter jezelf wegcijferen, je dienstbaar maken aan je medemens. *'Wie zegt, dat hij in Hem blijft, behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft'* (1Jo 2:6) Het leven van Jezus Christus is een groot voorbeeld geweest van het zichzelf wegcijferen. De Bijbel geeft hier talrijke voorbeelden van. De opofferingsgezindheid van Jezus Christus vond zijn hoogtepunt in het kruisoffer. *'.....behoort ook zelf zo te wandelen als Hij gewandeld heeft...'*

Durf jij Jezus te volgen?

Jezus volgen is ondermeer jezelf niet meer op de eerste plaats zetten. Paulus zegt ergens: *'Wordt mijn navolgers, gelijk ik Christus navolg'* (1Co 11:1) en wat gaat aan deze woorden vooraf? *'Geeft aan geen een aanstoot, zoals ik ook allen in alles terwille ben, niet om mijn eigen belang te zoeken, maar dat van zeer velen, opdat zij behouden worden'* (1Co 10:32vv; Ef 5:1,2; 1Th 1:6).

Schrik jij soms van de consequenties? Ik ben er wel van geschrokken. Onder het schrijven van het artikel heb ik regelmatig mijn handen van het toetsenbord gehaald, omdat ik al studierend in de Bijbel zeer duidelijk zag, dat ik er nog lang niet ben. Steeds meer besef ik de draagwijdte van het woord van de Here Jezus: *'Indien iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme, dagelijks zijn kruis op en volge Mij'* (Lu 9:23). Jezus volgen wil zeggen, dat je als gevolg van een bewuste overgave aan de Here Jezus in bepaalde omstandigheden 'nee' zegt en in andere 'ja', ook al verklaren de mensen je niet voor wijs, ook al verlies je daardoor vrienden, ook al verlies je daardoor ouders, ook al verlies je daardoor enfin. noem maar op.

Durf jij impopulair te zijn? Durf jij Christus te volgen, zelfs al haal je daarmee de haat van anderen op je hals? De Here Jezus zei het meer dan een maal, dat het loon van het volgen van Hem vaak de haat van mensen zal zijn (Joh 15:18,19; 17:13; 1Jo 3:13). Durf jij het aan? Doe het! Werkelijk, het is de moeite waard. Alles wat jou in de weg staat de Here Jezus te volgen, ruim dat op! Je moet beslist eens lezen wat de Here Jezus daarover zegt in (Mt 19:27-30; Mr 10:28-31).

Een van mijn vrienden vertelde me onlangs, dat hij getroffen was door een wandtegeltje aan de muur van zijn grootouders. Daar stond met sierlijke letters op: *'God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst'*. Nogmaals, durf jij Jezus te volgen? Ben je de weg kwijt? Luister dan naar de stem van de Goede Herder die zegt:

'Ik ben de Weg', d.w.z. de weg naar de Vader

'Ik ben de Waarheid', d.w.z. niemand komt bij Mij bedrogen uit.

'Ik ben het Leven', d.w.z. bij Mij weet je pas wat echt leven is, nl. eeuwig leven (Joh 14:6).

Maak het volgen van Jezus tastbaar in je leven. Geeft het volgen handen en voeten. In de eerste plaats in het gezin waar de deel van uit maakt, maar verder in alle kringen waarin je je beweegt. Doe wat de Here God van je verlangt. De Heer heeft beloofd je daarbij te helpen als je Hem er om vraagt (Fil 4:6,13).

Samengevat: de eerste stap is geloven, een levende relatie met de Here Jezus hebben en vervolgens Hem al biddende en tastende volgen. *'Mijn schapen horen naar Mijn stem en Ik ken ze en ze volgen Mij, en Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand roven'* (Joh 10:27,28).

Ben jij er ook bij?

Hoor ik nog eens wat van je ?

Gods zegen gewenst!!

Br. Kees van der Bijl (kvdbijl@gmail.com)